



Alle kinderen gaan naar de stal

24 DECEMBER 19.00 UUR, WAL 63, SCHOONHOVEN

H. BARTHOLOMEUS PAROCHIE
SCHOONHOVEN

ST. BARNABASPAROCH
HAASTRECHT

BESTE JONGENS EN MEISJES, EN IEDER DIE DIT LEEST

HET WORDT WEER KERSTMIS !!

WIE IS ER DAN GEBOREN?

JA, WIJ VIEREN DAT JEZUS GEBOREN IS!

IS DAT NOG STEEDS ZO BIJZONDER?

JA, HIJ WIL VOOR ALLE MENSEN KOMEN
NOG STEEDS!

EN HIJ WIL IEDERE KEER WEER ALLES
GOED MAKEN TUSSEN GOD EN DE MENSEN.



JEZUS, DE ZOON VAN GOD, IS NAAR DE
AARDE GEKOMEN ALS EEN KLEIN EN
ARM KINDJE, GEBOREN IN EEN STAL
OM ONS TE REDDEN, JOU EN MIJ
EN ONS ALLEMAAL!

ZO VEEL HOUDT HIJ VAN ONS!

KUN JE JE DAT VOORSTELLEN?

ALLE REDEN OM GROOT FEEST TE VIEREN!
OM BLIJ TE ZIJN EN OM GOD TE DANKEN!

JEZUS, DE ZOON VAN GOD, IS NAAR DE
AARDE GEKOMEN ALS EEN KLEIN EN
ARM KINDJE, GEBOREN IN EEN STAL
OM ONS TE REDDEN, JOU EN MIJ
EN ONS ALLEMAAL!

ZO VEEL HOUDT HIJ VAN ONS!

KUN JE JE DAT VOORSTELLEN?

ALLE REDEN OM GROOT FEEST TE VIEREN!
OM BLIJ TE ZIJN EN OM GOD TE DANKEN!