

Avond met de kardinaal

In het voorjaar is er een avond met Kardinaal Danneels

Donderdag 11 maart '10 om 20 u.:

KARDINAAL DANNEELS, Mensen van hoop.

Zijn thema is één van de drie grote deugden van de christen, die hun wortels in God zelf vinden: de hoop die haar plaats heeft naast het geloof en de liefde.

SEMINARIEHUIS GENT

Contactpersoon:

Lode Aerts, priester

Seminariehuis

Gouvernementstraat 12, 9000 Gent

e-mail: lode.aerts@kerknet.be

Gebedswake voor roepingen in de Kathedraal van Gent

Donderdag 29 april '10 om 20 u.

Start om 19.30 met inzingen. Achteraf is er een drankje in de Biezekapelstraat 2. Daar zal ook de bisschop aanwezig zijn.

RECTORHUIS HERENTALS

Contactpersoon:

Bart Paepen, priester

Kerkstraat 11, 2200 Herentals

e-mail: bart.paepen@ccv.be

Vespers voor roepingen

Elke maandag om 19 u.: vespers voor roepingen in de Sint-Waldetrudiskerk te Herentals.

Maandag 19 april '10 om 19 u.:

Feestelijke vespers in de Waldetrudiskerk met daarna ontmoeting in het rectorhuis.

GROOTSEMINARIE TE BRUGGE

Contactpersoon:

Henk Laridon, priester

Grootseminarie Brugge

Potterierei 72, 8000 Brugge

e-mail: henk.laridon@katho.be

Zang- en bezinningsavond

Vrijdag 26 februari '10 om 19.30 u.:

Naar jaarlijkse gewoonte zijn jongeren (vanaf 16 jaar) welkom om met de seminaristen te zingen, te bezinnen en een gezellige avond door te brengen.

PRAKTISCH

Wil je deelnemen aan het vast programma én aan de persoonlijke begeleiding, gelieve vóór 30 oktober 2009 contact te nemen met:

Bart Coenegrachts, priester

Coördinator Vlaamse roepingenpastoraal

Coördinator Limburgse roepingenpastoraal

Johannes XXIII-seminarie

Herestraat 51

3000 LEUVEN

Tel. 016 31 02 02

e-mail: bart.coenegrachts@scarlet.be

e-mail: roepingen@kerknet.be

INFO OP HET WEB

www.roepingen.be

www.priesterworden.be

www.grootseminariebrugge.be



Priester worden:
iets voor mij?

Een concrete hulp bij je zoektocht



2009-2010

Vlaamse Roepingenpastoraal

EEN JAAR GROEIEN IN HELDERHEID EN INZICHT

Ben je aangetrokken door het leven van Jezus Christus en zijn vrienden en wil je Hem volgen? Houd je van de eucharistieviering en kom je graag samen met christenen om te vieren en je geloof te verdiepen? Maak je soms tijd voor stilte en gebed? Sta je graag ten dienste van mensen rondom je? Dan heb je misschien als jongeman wel een roeping om priester te worden.

Misschien denk je ook aan priester worden maar zit je nog met vele vragen:

- ✓ Ben ik wel geroepen? Wat is een roeping? Wat houdt priester zijn in?

Of stuit je op weerstanden:

- ✓ Wat gaan anderen zeggen? Kun je een leven lang ongehuwd blijven? En zonder kinderen zijn? Heeft een priester niet te veel werk als er steeds minder priesters zijn?

Daarom dit initiatief om je gedurende een jaar te helpen bij het nadenken over die vragen. In een aangenaam en discreet kader kun je tot helderheid komen in je vragen en in je keuzes.

Het programma bestaat uit:

- twee weekends
- een maandelijks gesprek met een begeleider.

Vooraf heb je een verkennend gesprek

over het opzet van dit initiatief, waarin je ook kunt vertellen wat jou beweegt en wat je wil. Voor het vast programma vragen we een duidelijk engagement.

HET VAST PROGRAMMA

Levenskeuze en Roeping

- Wat is roeping? Hoe weet ik dat ik geroepen ben? Hoe kan ik daarin klaar zien? Roept God mij echt?
- Aanbod: Inhoudelijke achtergrond, tijd om persoonlijk na te denken, tijd voor gebed, kans tot persoonlijk gesprek, ontmoeting.
- van vrijdag 13/11 om 19.30 u. tot zondag 15/11, 11 u. in de pastorie van Bornem, bij Filip Hacour, priester, Cardijnplein 7.

Geroepen door de Kerk

- Wat is de opdracht van een priester? In welk verband leeft hij en werkt hij? Waarom ongehuwd leven?
- Aanbod: inhoudelijke achtergrond, tijd om persoonlijk na te denken, tijd voor gebed, kans tot persoonlijk gesprek, ontmoeting.
- van vrijdag 16/04 om 19.30 u. tot zondag 18/04, 11 u. in de pastorie van Bornem, bij Filip Hacour, priester, Cardijnplein 7.

Persoonlijke Begeleiding

- bestaat uit een maandelijks gesprek met een priester gedurende een tiental maanden.
- plaats: concreet af te spreken.

EEN WAAIER VAN KEUZES

JOHANNES XXIII-SEMINARIE

Contactpersoon:

Bart Coenegrachts, priester
gemeenschapsverantwoordelijke
Johannes XXIII-seminarie
Herestraat 51, 3000 Leuven
tel. 016 31 02 02
e-mail: bart.coenegrachts@scarlet.be

Open avonden

Elke donderdag van het academiejaar zijn jongeren welkom op de 'Open avond'. Om 18.15 u. zingen we in en om 18.30 u. is er eucharistieviering, gevolgd door maaltijd en ontmoeting.

Getuigenissen

Op twee donderdagavonden is een ontmoeting gepland met een priester die vertelt van zijn roeping en leven als priester.

Donderdag 22 oktober '09 om 20 u.:

JÜRGEN SOETENS

Jürgen is priester sinds 2005. Hij is kapelaan van Bree en werkt veel met jongeren (bisdom Hasselt).

Donderdag 5 november '09 om 20 u.:

FELIX VAN MEERBERGEN

Felix is deken van Diest (Aartsbisdom Mechelen-Brussel). Enthousiast werkt hij voor de parochies van zijn dekenaat.