

11 elf

Jaarlijkse studienamiddag

Dit jaar staan we stil bij de gezinsvriendelijke liturgie. Op verschillende plaatsen zijn mensen in de weer om kinderen met hun ouders te betrekken bij de zondagsliturgie: met nevendiensten, in aangepaste gezinsvieringen of nog anders. We willen vooral een uitwisseling organiseren van 'good-practices' en elkaar materiaal en goede raad aanbieden via verschillende werkwinkels. Het geheel wordt tot een synthese gebracht in een slotconferentie.

CCV, partner in christelijk vormingswerk

Het CCV in het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen staat in voor de vorming en begeleiding van pastoraal benoemden en vrijwilligers in de territoriale pastoraal. Op de verschillende terreinen: kerkopbouw, verkondigen, dienen en vieren worden jaarlijks tal van initiatieven genomen. Je kunt altijd contact opnemen met de medewerkers of via de coördinator van het CCV, Jan Goyvaerts, jan.goyvaerts@ccv.be of tel. 015 29 84 54

"LAAT DE KINDEREN TOT MIJ KOMEN", ZEI JEZUS TOT ZIJN LEERLINGEN. TWEEDUIZEND JAAR LATER BLIJFT HIJ ZIJN UITNODIGING HERHALEN. VOORWAAR EEN HELE UITDAGING VOOR IEDEREEN DIE MET KINDEREN LITURGIE WIL VIERN.

HOE KUNNEN WE VANDAAG GEZINSVRIENDELIJK VIERN? HOE VORMEN WE EEN HARTELIJKE KERK WAARIN IEDEREEN MAG THUISKOMEN?



PARTNER IN
CHRISTELIJK
VORMINGSWERK

CCV in het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen

Varkensstraat 6, 2800 Mechelen
tel. 015 29 84 53

Info.vicariaat.vlaamsbrabant@ccv.be
www.ccv.be



PARTNER IN
CHRISTELIJK
VORMINGSWERK

**Studienamiddag
LITURGIE
11 november 2009**

*"Gezinsvriendelijke
liturgie".*

Waar?

Kleine Aula, Maria Theresiacollege
Sint-Michielsstraat 6, 3000 Leuven

Wanneer?

Woensdag 11 november 2009
Vanaf 13.30 u. onthaal
Einde om 17 u.

Prijs?

10 € (betalen ter plaatse)

Inschrijven? vóór 3 november 2009

tel. 015 29 84 53
greet.denolf@ccv.be
www.ccv.be

Verloop?

- 13.30 u onthaal en boekenstand
- 14.00 u inleiding, voorstellen van de werkwinkels
- 14.15 u werkwinkel I
- 15.00 u pauze
- 15.15 u werkwinkel II
- 16.00 u conferentie
- 16.45 u gebedsmoment
- 17.00 u wel thuis

Strookje

Gelieve op het bijgevoegde strookje een keuze te maken voor de werkwinkels die je wenst te volgen. In de mate van het mogelijk houden we rekening met je keuze, maar we moeten ook rekening houden met de 'bezettingsgraad'!

Werkwinkels

1. Kindvriendelijk vieren in Korbeek-Dijle

Hilde Marcelis

In juni kiezen we een jaarthema om rond te werken tijdens de kindervevendiensten. Dit Bijbelse thema vormt de rode draad waarmee we de kinderen meenemen. Enkele malen per jaar hebben we een kindervevierung. In de kerk is er ook een kindervehoekje. We vertellen er u graag meer over...

2. Bidden met kinderen

Jan Goyvaerts

Elke leeftijdsgroep heeft zijn eigen manier om naar anderen en naar de wereld te kijken en te luisteren. Dit vertaalt zich ook in de manier van bidden van en met kinderen. Kindvriendelijke liturgie hoort in te spelen op de belevingswereld van het kind.

3. Zingen met kinderen

Vincent Kemme

Vanuit de Emmanuelgemeenschap werden er de laatste jaren een heel aantal liturgische liederen gecomponeerd voor kinderen en jongeren. We leren er enkele aan en reiken materiaal aan waarmee je aan de slag kan.

4. Creatief aan de slag met Bijbelse verhalen

Chris Smits

Het werken met symboolpanelen wordt omschreven als 'een poging tot bijbelse catechese door middel van tekeningen'. Het doel is de symbolische betekenis van de tekst te doen vatten. Te gebruiken tijdens een kindervevendienst of als homilie.

5. Met Pol naar de viering

Elfi Meel

De handpop, Pol viert samen met jong en oud op zondag. Pol gaat in gesprek met de kinderen en probeert hen voor te doen hoe we samen eucharistieveren.



6. Gezinsliturgie in Kessel-Lo

Mieke Van Iseghem

Maandelijks houden we een gezinsviering met speciale aandacht voor de kleinsten. Tijdens de vieringen geven we ruim de aandacht aan de kinderen en staat het visuele element sterk in de kijker.

Conferentie

Felix Van Meerbergen

Als deken en parochiepriester van Diest kijkt en luistert Felix Van Meerbergen met ons mee tijdens deze studiedag. Hij formuleert enkele besluiten en legt ze naast zijn eigen ervaringen als voorganger in gezinsvieringen. Zijn beschouwingen willen voor ons enkele impulsen op een rij zetten waarmee we terug naar de eigen parochie kunnen gaan.

Gezinsvriendelijk vieren is niets anders dan echt als eucharistische gemeenschap samen komen op zondag. Een gemeenschap waar iedereen zich thuis voelt, waar groot en klein welkom zijn met heel hun persoon.