

UITNODIGING

Wereldmissiemaand - ontmoeting met bisschop van Bougainville

Den Haag, 9 september 2009

Geachte mevrouw, heer

Graag wil ik u uitnodigen voor een bijzondere bijeenkomst in het kader van Wereldmissiemaand. Dit jaar staat het bisdom Bougainville centraal. Speciaal voor de Wereldmissiemaand komt bisschop Henk Kronenberg naar Nederland om over 'zijn' bisdom te vertellen.

Het bisdom Bougainville staat bekend als het 'bisdom van de leken'. Mgr. Kronenberg zet zich bijzonder in voor de opleiding van leken tot parochieleiders. Ook spelen de kleine christelijke gemeenschappen een belangrijke rol in het parochieleven. Deze groepen komen regelmatig bij elkaar rond de bijbel. Zij noemen het bible-sharing, de bijbel delen. Mgr. Kronenberg zal daar op deze bijeenkomst zeker over vertellen.

De bisschop zal ook ingaan op de moeilijkheden waarmee de parochianen te maken hebben. Zoals de nasleep van de burgeroorlog van tien jaar geleden en de opvang van klimaatvluchtelingen van de naburige Cartereilanden.

Natuurlijk is er ook gelegenheid om uw vragen te stellen aan de bisschop over het leven van gelovigen op Bougainville. Is het zo anders dan bij ons? Kunnen we elkaar inspireren met onze geloofsverhalen? Wat zijn de ervaringen van een Nederlandse bisschop op een eiland in de Stille Oceaan? Wij hopen op een boeiende uitwisseling.

Er vinden meerdere bijeenkomsten plaats op verschillende locaties. In de bijlage vindt u alle praktische informatie. In verband met de organisatie verzoeken wij u **vóór 20 september** het aanmeldingsformulier naar ons terug te sturen. U kunt u ook telefonisch of per e-mail aanmelden (tel. 070 – 30 47 444 en e-mail: missio@missio.nl).

Andere belangstellenden uit uw parochie zijn natuurlijk eveneens van harte welkom.

Wij hopen u te ontmoeten op een van de bijeenkomsten. Graag tot ziens.

Met vriendelijke groet,

Pater Ben Pex mhm
Nationaal directeur

Bijlage: Praktische informatie

Hieronder kunt u zien waar en wanneer de bijeenkomsten plaats vinden. De bijeenkomst duurt van 19.00 tot 21.00 uur. Vanaf 18.00 uur staan er broodjes voor u klaar. Op het aanmeldingsformulier kunt u aangeven naar welke bijeenkomst u komt en of u wel of niet gebruik maakt van de broodmaaltijd.

Den Haag

Maandag 12 oktober 2009, 19.00 – 21.00 uur

Missio
Laan van Nieuw Oost Indië 191
2593 BN Den Haag

Vanaf NS station Den Haag Centraal 15 minuten lopen of tram 2 (Leidschendam Noord) en 6 (Leidschenhage), halte Oostinje.

Den Bosch

Dinsdag 13 oktober 2009, 19.00 – 21.00 uur

Klooster Kapucijnen, Franciscushuis
Van der Does de Willeboissingel 11
5211 CB Den Bosch

Vanaf NS station 's-Hertogenbosch Centraal 5 minuten lopen.

Haarlem

Woensdag 14 oktober 2009, 19.00 – 21.00 uur

Bisdom Haarlem
Kruisweg 63
2011 LB Haarlem

Vanaf NS station Haarlem 5 minuten lopen.

Amersfoort

Donderdag 15 oktober 2009, 19.00 – 21.00 uur

Pastorie Franciscus Xaverius
't Zand 33
3811 GB Amersfoort

Vanaf NS station Amersfoort 15 à 20 minuten lopen.

Aanmeldingsformulier

Vóór 20 september insturen naar:

**Missio
Antwoordnummer 1434
2509 WB Den Haag**

Ja, ik kom naar de bijeenkomst van Missio in (uw keuze aankruisen s.v.p):

- 0 Den Haag, maandag 12 oktober
- 0 Den Bosch, dinsdag 13 oktober
- 0 Haarlem, woensdag 14 oktober
- 0 Amersfoort, donderdag 15 oktober

Ik maak wel / geen gebruik van de broodmaaltijd

Ik kom met (aantal) personen

Naam: _____ Dhr. / Mevr.

Adres:

Postcode en plaats:

Telefoon:

E-mail:

Naam van de parochie: