

Inschrijvingsformulier

Naam:
Voornaam:
Woonplaats:
.....
.....
Telefoon:
e-mailadres:

Deelnemers worden uitgenodigd een vrije bijdrage te storten als bijdrage in de kosten voor de ganse reeks op het rek.nr. 734-0139037-45 van het Godsvriendenhuis. Als richtbedrag wordt 35,- eur voorgesteld.

Formulier te sturen naar:
Het Godsvriendenhuis
St. Jozefsdreef 1
3020 Herent

Het Godsvriendenhuis

is een fraterniteit van personen en gezinnen samen geroepen tot vriendschap met de Heer en evangelische solidariteit in het hart van de Kerk, verbonden met de Gasthuiszusters-Augustinessen van Leuven.

Waar

St. Jozefsdreef 1 te 3020 Herent
Tel. 016-22.23.72
e-mail: godsvrienden@busmail.net
Website: <http://wachters.kapittel.be>



Wachters bij de Bron

Leerhuis van de
contemplatieve dialoog

Programma 2009-2010

Bijbelse en mystieke
teksten in de
christelijke traditie

met lezing van

Bidden
met:

Ruusbroec
Franciscus
Serafim van Sarov
Gods Woord

Bijbelse verhalen
Gideon
De Emmaüsgangers

CONTEMPLATIEVE LEZING VAN MYSTIEKE TEKSTEN UIT DE CHRISTELIJKE TRADITIE

Contemplatieve lezing

INLEIDING

Op 26.09.09 start in het leerhuis van de contemplatieve dialoog een nieuwe reeks gewijd aan het contemplatief lezen van bijbelse en mystieke teksten uit de christelijke traditie. Vanaf het begin van de kerk tot op de dag van vandaag wijden mannen en vrouwen zich als wachters bij de Bron toe aan een persoonlijke en intense beleving van Gods vriendschap waardoor zij meer en meer op Christus willen/mogen gelijken. Ook wij kunnen ons aan die Bron laven en in Christus omgevormd worden als we ons laten raken door het levensverhaal van deze mystici en door een aandachtige, gelovige en dialogerende lezing van hun geschriften. Met deze keuze voor een contemplatieve lezing is meteen gezegd dat het niet gaat om een intellectuele studie en ook niet om het streven naar buitengewone ervaringen. Mystici beleven God juist als aanwezig in het gewone van het dagelijkse leven en in de worsteling met diepmenselijke levensvragen.

Concreet

Vier zaterdagnamiddagen en drie donderdagavonden komen we samen rond een mystieke figuur of stroming. Op deze avonden willen we het geloofsverhaal van die mannen en vrouwen ontcijferen, plaatsen in hun tijdscontext en gelijkenis met vandaag opsporen. Samen lezen we uittreksels uit hun teksten volgens de methode van de contemplatieve dialoog. Vooraf krijg je enkele leesleutels mee. Omwille van de continuïteit in de dialoog engageer je je liefst om deel te nemen aan het volledige programma.

Voor wie

Je hebt weet van je binnenwereld en verlangt naar een overvloeiing van voedsel voor ziel en leven. Je bent in staat te luisteren naar de beleving van anderen met respect voor ieders uniek verhaal en je bent bereid tot reflectie of delen over de gelezen tekst. **Wil je weten of dit voor jou is? Kom kennismaken en proeven van het aanbod op de samenkomst van 26/09.**

Programma

ZATERDAGNAMIDDAGEN:

BIDDEN MET RUUSBROEC
dr. Lieve Uyttenhove (Leuven)
26 september 2009

BIDDEN MET FRANCISCUS
pater Klaas Blijlevens (Brugge)
7 november 2009

BIDDEN MET GODS WOORD
abt Ph. Vanderheyden (Chevetogne)
5 december 2009

BIDDEN MET SERAFIM VAN SAROV
br. Bart Verhack (Tibériade)
jan. of febr. 2010
(zie <http://wachters.kapittel.be>)
Onthaal: 14:45u
Aanvang: 15:00u

DONDERDAGAVONDEN:

BIDDEN MET RUUSBROEC
dr. Lieve Uyttenhove
1, 15 en 29 oktober 2009
Onthaal: 19:15u
Aanvang: 19:30u