

Pelgrimeren naar Maria

26 September 2009



Tijdens de afsluiting van de Kroningsfeesten van Tongeren start het dekenaat van Tongeren en het Kroningscomité een pelgrimstocht naar Onze Lieve Vrouw van Tongeren. Tongeren is immers sedert eeuwen een bedevaartsoord. Elk jaar, en dit van kroningsjaar tot kroningsjaar, wil men dit herhalen, en telkens – georganiseerd - vanuit een andere richting vertrekken. Deze pelgrimstochten zullen in een Kroningsjaar plaats hebben op de dag van de Lichtprocessie. De volgende, tussenliggende jaren, zou dit telkens zijn op de zondag van het feest van Onze Lieve Vrouw, op Tongeren-kermis.

Dit Kroningsjaar zal er vanuit de zeven verschillende richtingen vertrokken worden: Maastricht, Riemst, Bilzen-Hoeselt, Has-selt-Kortesseem, St Truiden- Borgloon, Voeren en Horion-Hozimont. Meest aandacht gaat wel naar de grote pelgrimstocht die – georganiseerd - vanuit Maastricht vertrekt. Pelgrims die vanuit één van de andere richtingen willen stappen, doen dit op eigen kracht en trachten te samen met de “Maastricht-groep” aan te komen. Natuurlijk verwachten we dat iedere deelnemer de gekozen route aankan, de gepaste kledij en schoeisel aan heeft, en zelf voldoende proviand en drank meeneemt.

Iedere ingeschreven deelnemer krijgt een bedevaartkaart, met de speciaal ontworpen bedevaartstempel (ook eventuele afstempeling in wandelboekje). De aankomst van alle pelgrims in Tongeren is voorzien rond 17h30 in het parochiecentrum van St Jan, waar broodjes en drank te krijgen zijn. Tegen 18h15 stap men van daaruit samen naar de Basiliek, waar men een Oorkonde krijgt. Voor degenen die nadien de mis wensen bij te wonen en hiervoor inschreven worden stoelen gereserveerd.

We verwachten vele stappers, die openstaan voor inspiratie en bezinning.

Maastricht - Tongeren, de georganiseerde tocht.

Vertrekken gebeurt vanuit Tongeren, vanwaar men met de pendelbus naar de gekozen vertrekplaats gebracht wordt. Men kan natuurlijk ook zelfstandig naar de vertrekplaats gaan. Vertrek - en aankomstplaats : Parochie-zaal St-Jan, St-Jansstraat te Tongeren. Deelname is GRATIS, zowel voor wandeling als pendelbus. Inschrijving enkel mogelijk via tel: 00 32 (0) 12 23 02 85 Stassen Roger, Wandelgids. Opgeven: naam; aantal personen; afstand; aantal deelname H. Mis. Inschrijvingen beperkt tot het maximum van 50 personen per afstand is bereikt.

PLAATS	KM	BUS TONGEREN	VERTREK WANDELING
Maastricht (St-Servaaskerk)	34	9h00	9h45 (Pelgrimszegen)
Eben Emael (Fort)	26	11h30	11h50
Bassenge (OLVr Grot)	18	13h15	13h45 (Bezinning)
Glons (Kerk)	10	15h15	15h30
Sluizen (Romaans kerkje)	6	16h05	16h20 (Bezinning)

Tot Sluizen wandelen in één groep. Vanaf Sluizen (de laatste 6 km) tot Tongeren: ieder op eigen tempo.

Aankomst Parochiecentrum St Jan tussen 17h15 en 17h45.

Parking: “De Motten”, 100m van Parochiecentrum tevens vertrekplaats van de pendelbus Baus..



Pelgrimstocht naar Tongeren



Maastricht

In Maastricht merkt men duidelijk het gedeeld verleden met Belgisch Limburg. Een geschiedenis van verbondenheid, verwantschap maar ook een afscheiding. Ook Maastricht is een pelgrimsstad, waar alle zeven jaren de 'Heiligdomsvaart' plaats heeft.

Afstand: 34 Km

9h00 Vertrek bus op

"De Motten" richting Maastricht (St-Servaaskerk)

9h30 Pelgrimszegen

9h45 Vertrek

1ste halte: 26 km

Eben Emael (Fort)

11h30 Aankomst

11h50 Vertrek



2de halte: 18 km

Bassenge (OLV-Grot)

13h15 Eten+Bezinning

13h45 Vertrek



3de halte: 10 km

Glons

15h15 Aankomst

15h30 Vertrek

4de halte: 6 km

Sluizen (Romaans kerkje)

16h15 Bezinning

16h20 Vertrek



Tongeren

Wie in de richting van Tongeren wandelt ziet reeds van ver de indrukwekkende toren van de Onze-Lieve-Vrouwe-basiliek, die het rijke verleden van de oudste stad van België verraadt. Hier staat het bedevaartsoord met beeld van Onze Lieve Vrouw, Oorzaak onze blijdschap, dat in het Kroningsgebeuren centraal staat.

Aankomst:

Parochiecentrum

St-Jan tussen

17h15 en 17h45

