



Van STAR HOUSE

Gegroet jullie allen, dierbare zusjes in Christus.

We danken en prijzen de Heer omdat Hij bij ons is gebleven tijdens de moeilijke paar jaren van de Covid pandemie , die onze wereld heeft aangetast ; en speciaal danken wij dat wij nu weer samen mogen komen in onze kleine (huis) en grotere(regio en landelijke dagen) groepen , zoals jullie hieronder kunnen lezen en later ook in de verslagen van verschillende internationale land- coordinatoren in toekomstige nieuwsbrieven

Op dit moment hebben we enkele vluchtelingenfamilies uit de Oekraïne die in Star house verblijven, maar de maandagochtend samenkomsten gaan elke week door, verenigd met jullie allemaal.

Veronica's gezondheid is niet zo goed geweest in de laatste paar maanden, en zij is momenteel nog in afwachting van medische onderzoeken en daarom niet in staat om naar Star house te gaan en daar te verblijven. Maar zij zendt ieder van jullie elke zegen en wenst jullie allen te bedanken, dat jullie er voor haar waren in jullie gebeden , en voor jullie voortgaande steun aan Star house. Als het God behaagt zal zij binnenkort weer in goede gezondheid terugkeren

We zouden enkele woorden die Onze Heer aan Veronica heeft gegeven met jullie willen delen , misschien vinden jullie het fijn om ze te overdenken tijdens jullie weg door de Vastentijd .

Veronica hoorde Jezus zeggen "gewoon zijn , gewoon rusten,gewoon toestaan ". Zij vroeg Hem "Hoe zit het met de Liefde?"en Hij antwoordde "jij kunt niet Liefhebben. Sta Me toe Lief te hebben via jou"

Laten we daarom samen bidden:

Heer, wees dicht bij ieder van ons op dit moment in ons leven.

Laat ons zien hoe **gewoon - te zijn-**.

Geef ons Uw vrede dat we in staat zullen zijn om **gewoon - te rusten -**

Help ons om onszelf over te geven aan U, zodat we **gewoon** kunnen **-toestaan -**

Jezus, laat Uw liefde in ons stromen , zodat we haar mogen delen met ieder die we ontmoeten.

Dank U. Amen.

Uit Duitsland

We hadden een vergadering van het Solace team van Mothers prayers in Duitsland.Ik moest vermelden dat ons plan om een pelgrimage te organiseren naar Altotting niet was omarmd door de Duitse moeders. Niemand had gereageerd vanuit Duitsland. Eerst was ik erg teleurgesteld, maar ik dacht aan jouw (Veronica's) woorden en misschien was het niet zoals God het wilde. Voor de dagtour stonden 2 personen op de lijst, een kwam opdagen, en een kwam tijdens de Heilige Mis in Altotting, toen liepen er 3 geweldige dames binnen die per verrassing om de hoek kwamen kijken en we hadden een hele mooie gebedstijd samen. .

Buiten deze ervaring groeien we nog steeds in Duitsland – maar nogal langzaam. Maar ik ben ten diepste dankbaar te zien hoe er jonge moeders naar Mothers Prayers komen in Duitsland. Het is als een wisseling in een nieuwe generatie.

Uit Noorwegen

We hebben een gebedsgroep in Noorwegen, in Oslo, en we zijn met 5 vrouwen die al gedurende veel, heel veel jaren samen bidden.

We willen vertellen hoe onze samenkomsten ons meer kracht en meer geloof in God hebben gebracht. We zijn moeders voor 11 kinderen en 12 kleinkinderen. We komen iedere 14 dagen samen bij mij thuis

Veel dingen zijn moeilijk geweest in onze levens en moeilijk om mee om te gaan, maar door onze Mothersprayers samenkomsten kregen we meer geloof en kracht om te leven doorheen onze moeilijkheden.

Uit INDIA

Het is met grote vreugde en dankbaarheid aan God dat ik u vertel over de festiviteiten ter ere van ons zilveren jubileum dat plaats vond op 1 oktober 2022.

We waren met 50 moeders afkomstig van verschillende staten van Zuid India. De Eucharistieviering van Dank werd gehouden in de Santhome Kathedrale Basiliek. Vader Bosco, onze geestelijk leidsman, celebreeerde een zeer betekenisvolle Mis met een mooie preek, die ons eraan herinnerde dat een jubileum niet alleen iets is van danken en vieren, maar ook het moment om terug te keren naar onze wortels en een tijd van balans opmaken - in onze context: terugkijken of we trouw gebleven zijn aan de oorspronkelijke visie van onze Stichteres (goed van hem!) We volgden een lezing uit de zeer uitgebreide brief van de Aartsbisschop van Madras -Mylapore .Na de lunch begonnen we met ons biddende moeders gebed en we vormden daarna een rij om een voor een onze namen neer te leggen aan de voet van het Kruis Met een culturele feestelijkheid eindigde de dag . Er was een geest van vreugde en eenheid, te vergelijken met onze internationale ontmoeting in Spanje. Alles bij elkaar een prachtige dag van zegening, genade en aanwezigheid van de Heilige Geest. Ik dank Jezus Zijn genadevolle hart dat Hij dit alles voor ons deed. Alle glorie aan Hem alleen!



Uit Korea en Bulgarije

Dit is Jahyun Bontemps-Choi uit Séoul. Ik zou graag het nieuws met jullie delen dat ik ontving van Zr Angela in Bulgarije.

De Mothers Prayers groep met Zr. Angela (die jullie hebben ontmoet op de internationale conferentie in Avila in 2019), had een retraite op 8 oktober. Deze groep komt uit de Serikovo parochie waar Zr Angela religieuze is.

Moeders vertelden dat het een echt wonderbare en genadevolle tijd was samen en ze hadden een interview met de katholieke Radio Maria. Volgens Zr. Angela was het een heel goed interview, de moeders legden de spiritualiteit van MP heel goed uit en spraken over alle verkregen genade door de gebeden, gedurende de jaren

Toen ik verhuisde uit Bulgarije waren er 5 gebedgroepen (4 in de roomse en 1 in de orthodoxe kerk). Tijdens Covid probeerden ze samen te komen, maar het was moeilijk. De parochie in Sekirovo is niet als enige actief in MP. De groep in Sofia probeert op dezelfde dag te bidden, maar het is moeilijk om samen te komen.

In Korea, zijn alle groepen bij elkaar gekomen voor de retraite op vrijdag 21 oktober 2022 in het Karmel klooster in Seoel. Er hebben ongeveer 40 moeders meegedaan aan de retraite

Biddende Moeders in Nederland

Vorig jaar

Op **zaterdag 26 november 2022** hebben we de landelijke open dag van en voor biddende Moeders gehouden in Helvoirt .Het jaarthema was :” Vraag om bescherming”

Het was een mooie dag. We waren al met 26 retraitanten en er kwamen ongeveer 26 daggasten bij, waaronder ook Mgr van Burgsteden, van het bisdom Haarlem/Amsterdam Hij was gekomen omdat hij verschillende taken voor de bisschoppen conferentie behartigt waaronder het contact onderhouden met de Nieuwe Bewegingen en gemeenschappen in Nederland (waar de biddende Moeders ook toe behoren, ook al bestaan we al bijna 25 jaar) De Monseigneur vroeg het woord en sprak kort over het Woord van God dat zijn luisterrijke uitbreiding uit zichzelf heeft , we hoeven niet te evangeliseren ; het Woord evangeliseert en als we het woord aannemen wordt het vlees in ons.

We waren ontroert toen we deze woorden hoorden.De Monseigneur werd begeleid door pater Wijers s.s.s. van de Congregatie van het H. Sacrament. Ook kapelaan Simons was gekomen en hij vroeg ook het woord (nadat de maandelijkse uitzending van biddende Moeders op Radio Maria was besproken), om ons te bemoedigen toch vooral te blijven proberen om moeders te bereiken en te zoeken naar wegen om moeders er weer lichamelijk bij te betrekken.

De dagen eromheen (vrijdag en zondag) hadden we een **retraite met als thema : “We zijn vol van hoop** . Pastoor van der Mee, onze geestelijk leidsman, gaf ons inleidingen tot geloof waarvan we, nadat we ervan geproefd hadden, steeds dorstiger werden naar meer verdieping.We kwamen nader tot elkaar en voelden ons één.

We waren met 25 moeders en pastoor van der Mee. Er waren oudere moeders en oma's maar ook jonge moeders. Toen we weer thuis kwamen waren we niet meer dezelfde . Verstild en toch uitgerust en verkwikt door alles wat we hadden gehoord.Grote dankbaarheid aan God!

Getuigenis van een moeder :” *Wat was het kostbaar – deze verbondenheid met elkaar en de warmte van iedereen in de groep . Gewoon een voorpoefje van “het hemelse”dat voor ons ligt “*

“Wat mooi dat pastoor van der Mee elke bezinning verbond met de spiritualiteit van Biddende Moeders, zodat het echt een verdieping mocht zijn van ons geloof en van de praktijk van Biddende Moeders”

Wat gaan we doen in 2023?

We willen graag **regiodagen** houden in het voorjaar, maar hebben daarvoor wel uw hulp en inspiratie nodig.

Kan er een regio- dag gehouden worden in uw parochie of gemeente, laat het ons dan weten! Zonder uw inbreng lukt het niet! U kunt schrijven naar : Stg. Mothers Prayers p/a Zeven Alleetjes 12 8011 CV Zwolle of bellen: 038-3374864.

Regiodag in Limburg in 2023 op 25 mei in Gennep in de St.Mart. en St.Norbertusparochie
Landelijke dag 2023 op 4 november 2023 in Hooglanderveen in de St Joseph parochie.

Radio Maria en Biddende Moeders

Iedere eerste **donderdag** van elke maand **in 2023** zal Radio Maria het Biddende Moedersgebed live uitzenden.

Drie dagen van gebed

Voor degenen die mee willen doen met de 3 dagen van gebed, zijn de volgende dagen
Voel u vrij om mee te doen, op wat voor wijze dan ook en gebruik de voorgestelde lezingen (door Frankrijk gegeven) of uw eigen lezingen, laat de Heer u leiden.

24-26 maart ; VRIJ:Joel 2 ,12-17, ZA; Matteus 24, 42-51,ZO: de psalmen 78/77/1-6

23-25 juni ; VRIJ: 1 Samuel 9,11-19,ZA:Job 7 ,1-21,ZO: Efeze 3 ,1-13

22-24 sept :VRIJ: Matteus 18,1-4,ZA:Prediker 15,1-20; ZO : Wijsheid 9, 1-11

Tot slot

Het is voor iedere biddende moeder van belang dat zij deze nieuwsbrief ontvangt. Wilt u als leider van de gebedsgroep nagaan of de brief bij alle moeders terecht is gekomen en deze zo nodig zelf verspreiden?

Veel dank voor alles wat u doet in uw gebed voor onze kinderen -dichtbij en ver weg- en Prijs God voor alle zegeningen die Hij geeft door Biddende Moeders, door onze gebedsgroepen en onze vriendschappen.

Hartelijke groet en moge God u zegenen en u behoeden

Namens de stichting Mothers Prayers Nederland, Christine van Laar-Witte, Land coördinator

Voor vragen n.a.v. deze nieuwsbrief kunt u mailen naar : mothersprayers_n@hotmail.com of bellen: 038-3374864

Three Days of Prayer 2023 - 24 (Scripture references kindly given by France)

<i>23 June -25 June 23</i> Friday: 1 Samuel 9:11-19 Saturday: Job 7:1-21 Sunday: Eph 3:1- 13	<i>22 Sept - 24 Sept 23</i> Friday: Matthew 18:1-4 Saturday: Ecclesiastic 15:1-20 Sunday: Book of Wisdom 9: 1-11	<i>26 Jan - 28 Jan 2024</i> Friday: Ecclesiastes 48:17-21 Saturday: Judith 11:1-7 Sunday Isaiah 1 :18-20	<i>29 mar -31 mar 24</i> Friday: Matthew 2:7-12 Saturday: 2nd book of kings 12:1-9 Sunday: Esther CH 1: 1h -11 (The dream of Mordecai)
---	---	---	--