



NIEUWSBRIEF

Mothers Prayers

Biddende Moeders

najaar 2014

Lieve Moeders,

Voor u ligt de nieuwsbrief van Biddende Moeders voor het najaar, 2014.

We hopen dat u een goede zomerperiode hebt genoten en vol goede moed en met nieuw élan, uw werkzaamheden weer hebt kunnen hervatten. We bidden om de genade die we nodig hebben om Gods plannen voor ons leven te verwezenlijken en om met blijdschap aan de verplichtingen voor onze gezinnen te kunnen voldoen.

Blijdschap... maar ook verdriet was ons deel. Veel gezinnen, families en vrienden van Biddende Moeders dichtbij en ver weg hebben de afgelopen maanden geleden onder verlies van dierbaren, gebrokenheid in gezinnen, ziekte, bezorgdheid over de toekomst van de kinderen, vervreemding van familieleden en, daarbij nog, het grote, openlijk zichtbare geweld in de wereld en het grote onrecht aangedaan aan mensen zoals u en ik. Wij hebben daar verdriet van. Moedeloosheid kan ons bevangen en boosheid en teleurstelling. Laat ons proberen ons te herinneren dat Jezus alles met ons deelt, onze vreugde, maar ook onze pijn. 'Komt allen tot mij die belast en beladen zijn en Ik zal u rust geven' *Matt 11 v 28-30*.

Laten we Hem vragen om genade om datgene wat ons overmant van ons weg te nemen, samen met onze schuld, onze ongerustheid en ons verdriet. Laten we los laten en Alles aan Hem geven. Dat hebben we geleerd bij Biddende Moeders. Dat is de spiritualiteit van Mothers Prayers. In deze nieuwsbrief kunt u de ervaringen lezen van biddende moeders. Zij hebben geschreven over de veilige plek die Biddende Moeders hen biedt, over hun pijn en hun strijd en Gods antwoord op hun gebeden. Wij danken hen voor hun openhartigheid. Door hun getuigenissen wordt ons geloof versterkt. Getuigenissen maken ons verlangend en doen onze hoop aanwakkeren en ons vertrouwen vergroten in God, Die ALLES ten goede keert, op Zijn tijd en Zijn wijze. Wij gaan verlangen om onze God te danken, te prijzen en te aanbidden, ook al hebben we verdriet.

Christine

In deze Nieuwsbrief:

Landelijke Open Dag	p1
Bezoek aan Veronica	p2
Getuigenissen	p3
Mothers Prayers 20 jaar	p4
Bidders gevraagd	p5
Dankwoord Regiodagen	p5
3 dagen van gebed	p6
Regiocoördinatoren	p6

Landelijke Dag Mothers Prayers in Nijmegen: 8 november 2014

Het thema van de Landelijke Open Dag Mothers Prayers 2014 is "Vraag om Bescherming". Het wordt een dag van ontmoeting, inspiratie en kennismaking. Mothers Prayers is voor alle vrouwen met een moederhart die willen bidden voor hun kinderen en voor alle kinderen waar niet voor gebeden wordt. Voor ons is er geen verschil tussen een fysieke moeder en een geestelijke moeder of tussen een alleenstaande moeder en moeders die getrouwd zijn en geen kinderen hebben. Iedereen is zeer welkom.

Programma:

10.00 uur inloop met koffie
10.30 uur begin van het programma
14:30 uur afsluiting van het programma
15:00 uur mogelijkheid om de H. Mis bij te wonen

Adres:

Deze dag zal plaatsvinden in:
Heilig Landstichting/Berg en Dal
Pastoor Rabouplein 1, gelegen naast de Cenakelkerk
6564 BP Heilig Landstichting

Er is ruime parkeermogelijkheid voor de kerk.
Openbaar vervoer: de trein naar station Nijmegen, 8 min over heel en 8 min over het half uur gaat stadsbus 3, richting het Afrika museum, uitstappen bij bushalte Oriëntalis, dan nog 6 min lopen naar Pastoor Rabouplein 1.

Aanmelden is niet nodig.
Wij vragen u een lunchpakketje mee te nemen.
Meer info: mothersprayers_nl@hotmail.com

Ons bezoek aan Veronica

Wij: Wies, Tutty, Katja, Anneke, Sylvia, Maria, Yvonne en Christine, waren 13, 14, 15 en 16 april bij Veronica, lees u mee?

Elke dag: Ontbijten – Eucharistieviering – onderricht – lunch – vrije tijd – bespreken vragen – avondeten – lofprijzing.

Veronica vertelt over het ontstaan:

In 1995 kreeg Veronica een document te lezen 'Wat doen we onze kinderen in 's hemelsnaam aan'. Zij vertelt: "Met schoonzus Sandra ben ik samengekomen om te bidden en wij overdachten speciaal de geboorte van Jezus. Het idee om de namen van de kinderen op een rondje te schrijven werd geboren: Moederliefde zonder begin, zonder einde. En nu, in 2014, is Mothers Prayers, in 119 landen."

Veronica moedigt aan:

"Lees 1 a 2 keer per jaar het boek 'Vreugde door overgave'. De spiritualiteit kennen is een belangrijke stap. Je zult de wonderen zien en het werk van God"...

..."Laat ons zijn als kinderen om alles te willen ontvangen"

Veronica over onze kinderen:

"Bedenk dat wij als moeders ons bewust moeten zijn van onze verantwoordelijkheid"....

..."Praat niet meer over alles wat mag en kan, maar bid dat ze in de hemel komen met jou".

"Als ze verslavingen hebben en wij hen niet kunnen bereiken, mogen wij voor ze bidden".

..." Bid voor bescherming en blijf van ze houden en respecteer hen: Ze behoren God toe".

De gebeden in het gebedenboekje zijn: ..zo gemaakt dat iedereen deze samen in een groep kan bidden en tot een persoonlijke relatie met Jezus kan komen.

Veronica zegt:

"Zeg niet te vroeg of te vlug iets. Laat de liefde centraal staan"...

..."Elk van ons heeft een eigen charisma. We zijn zoals God ons bedoeld heeft."

"We zijn allemaal geroepen om heilig te worden. Sta God toe je zo te vormen zoals Hij dat alleen kan"...

..."Heb niet alleen lief, maar laat Jezus liefhebben door ons"

Over de samenkomsten:

"Biddende Moeders is geen boodschappenlijst opzeggen".

"Prijs en dank God voor Zijn bescherming

"Bid de gebeden heel langzaam en neem pauzes "

"Bidden dat Zijn Wil mag geschieden"

"Jezus zegen mijn kinderen, zoals Uw Wil geschiede: Overgave en loslaten"

"Bijbelgedeelte is geen Bijbelstudie. Luister naar ieder woord"

Wekelijks bidden:

"..is beter dan eens in de twee weken of eens in de maand"

"Als je één keer mist dan kan 't snel aflopen".

"Iedere gebedsgroep zou het boek moeten hebben: 'Vreugde door overgave aan Hem!'; de DVD en de 10 meest gestelde vragen"

Veronica bedankte ons...

...toen we terugkwamen in Nederland en Veronica mailden om haar te bedanken voor de gastvrijheid in Star House, zei ze zo te hebben genoten van het gelach en de vrolijke geluiden die uit de tuin kwamen. We hebben dan ook heel veel vrije tijd gehad en prachtig weer; het was ook een beetje vakantie!



Getuigenissen

Een jonge biddende moeder schrijft het volgende:

"Met 'Motherprayers' geef ik mijn gezin een veilige plek. Nog maar een paar maanden geleden ben ik begonnen met het starten van biddende moeders. Ik kende het al van mijn eigen moeder en van mijn zus. Ik wilde iets gaan doen voor onze Katholieke Parochie omdat er zo weinig jonge mensen en ook nauwelijks kinderen of gezinnen komen. Ik kon pas beginnen toen ik een fiat kreeg. Het is nu nog steeds een mini groepje van drie dames, we zijn een internationaal groepje

Ik begon heel enthousiast met het gebedsgroepje, maar ik merkte dat het niet zomaar iets is om op te starten. Ik ben wat onzeker, er niet van overtuigd dat ik geschikt ben als leider. Dat komt omdat ik een moeilijke periode doormaak, met mijn man die erg veel tegen de kerk aanschopt en met mijn eigen worsteling met angst. Ik heb gemerkt hoe belangrijk het is om met een rustige houding te bidden en er een ritme en tempo gehandhaafd blijft voor een evenwichtig en mooi gebed. Net zoals het bidden van de rozenkrans een ritme heeft. Al onze zorgen leggen wij immers in de handen van Jezus en ook vragen wij Maria om bijstand, zodat we zelf niet langer bezorgd en bang hoeven te zijn.

Hiermee kom ik natuurlijk bij mijn belangrijkste motivatie en dat is zeker vooral mijn eigen kinderen van 8 en 4 jaar omdat zij alles voor mij zijn. Zij laten mij iedere dag zien hoe, niet te begrijpen, goed God is om deze ontroerende schepselen die ons laten lachen en huilen aan ons ouders toe te vertrouwen!!! Ja, helaas is de wereld niet bepaald mooi te noemen. Deze lieve kwetsbare mensjes hebben veel gebed nodig. Ook kan ik natuurlijk prachtig voor mijn man bidden. Ik hoop natuurlijk dat hij een keer tot bekering komt! Ook hoop ik zelf eens wat rustiger en krachtiger te zijn. Hetgeen Biddende Moeders mij heeft gebracht tot dusver is: het geven van een veilige plek aan mijn kinderen en aan mijzelf en ook aan mijn gezin.

Verder is het zo nodig en zo wonderschoon om met alle moeders tezamen voor alle kinderen te blijven bidden. Waar meerdere mensen in gebed verenigd zijn, daar is God aanwezig, Jezus, de Heilige Geest en Maria Zelf. Het herhalen van iedere week gebed is ook zo hoopvol omdat we altijd zullen blijven vertrouwen op God."

Een andere moeder schrijft:

"Sinds begin februari 2014 ga ik op woensdagmorgen naar de gebedsgroep van biddende moeders. Ik heb er geen woorden voor. Geweldig mooi. Ik heb laatst zelfs iets bijzonder moois mogen vertellen aan de andere moeders. Eerst had ik mijn bedenkingen maar later dacht ik: waarom nog langer gewacht met doorgeven en bekendmaken van Gods Grootheid en Liefde.

Begin september vorig jaar kreeg ik last van duizeligheid. Eerst zo nu en dan, maar het werd hoe langer hoe erger en onverwachts, ook op straat, bijvoorbeeld: plotseling lag ik op de weg of ik raapte iets van de grond en wist niet meer hoe ik op moest staan. Na de laatste nare ervaring, het was inmiddels januari, werden er weer foto's gemaakt en nu was de uitslag van het ziekenhuis: Een forse artrose in m'n nek. Dat zou dus nooit meer over gaan. Ik zou onder begeleiding van Caesartherapie moeten gaan leren, hoe hier verder mee te leven. Nekartrose heeft te maken met botontkalking. Dat gaat immers nooit meer over.

Er speelde nog meer: Ik heb 2 zoons, 2 schoondochters en bij elkaar 5 kleinkinderen, waarvan de oudste 20 en de jongste 7 jaar. Sinds kort na het overlijden van mijn man in december 2000 willen mijn oudste zoon, mijn schoondochter en hun 3 kinderen niets meer, of alleen het hoognodige, met me te maken hebben. Met mijn andere zoon, zijn vrouw en hun 2 kinderen kan ik het heel goed vinden. En zij doen alles eraan om mijn verdriet dragelijk te maken. Toen ik dus bij Mothers Prayers kwam in februari had ik maar één wens: beterschap en verzoening, met name met mijn oudste zoon en zijn gezin. Dat andere, die vreselijke gezondheidsproblemen, kwamen op een 2^e plan: "Heer, dat zou helemaal te gek zijn, als U me beter zou maken, maar 't is geen must".

Tot afgelopen zondag bij het ontvangen van de Communie tijdens H. Mis. Toen zei God tegen mij: "Eerst zal Ik jou genezen. Pas dan kan Ik met jou als moeder aan het werk gaan. Pas op. Niet twijfelen. Niet bang zijn. Overgave aan Mijn Heilige Wil. En dan zal alles goed komen". Toen schoot mij ook Gods belofte te binnen, die Hij mij eerder in mijn leven gedaan had. Sinds zondagmiddag zijn alle lichamelijke klachten over. Ik ben genezen. Geen duizeligheid, geen nekkachten. Niet meer denken dat ik op een hevig deinende boot zit.

Ongelooflijk. Ik ben genezen. Zo blij en dankbaar ben ik sinds zondagmiddag en vanmorgen met dikke tranen en hakkellend van mijn grote dankbaarheid verteld aan de groep. Als ik maar in Hem geloof. Blijf geloven. Ik ben er dan ook van overtuigd, dat God mij zal helpen, hoe dan ook en wanneer dan ook. Wat de toekomst brenge moge, mij aeleid des Heren Hand"

Getuigenissen (vervolg)

Weer een andere moeder schrijft:

"Sinds september 2013 ben ik bij een mothers prayers groep. De zorgen over onze kinderen (1 zoon en twee dochters) waren groot. Met 1 dochter hadden we al 7 jaar geen contact. Elke poging van onze kant werd afgewezen. Toen ze 16 was heeft ze een suicide poging gedaan en maanden later is ze van thuis weggelopen. Elk contact met ons werd afgeslagen. Ik had al wel door dat het belangrijk was naar mijn eigen gedrag te kijken en dat ik sterker moest worden. We hebben vele schietgebedjes naar de hemel gestuurd, maar ogenschijnlijk veranderde er niets. Een vriend liet in het voorjaar van 2013 het woord biddende moeders vallen. Na wat groepjes bezocht te hebben kwam ik bij mijn groepje. In de eerste bijeenkomst werd het evangelie van de duiveluitdrijving gelezen. Meestal heb ik geen behoefte om iets te zeggen, maar nu (en nog wel de eerste keer) bad ik hardop: "Heer, verdrijf ook de duivel uit ons gezin". Mijn man had in die zelfde periode een noevenkaars laten branden en daarna nogmaals een briefje geschreven naar onze dochter en daarin gevraagd naar de juiste woorden om haar te kunnen bereiken.

Na 7 jaar reageerde ze voor het eerst positief. Voorzichtige stapjes zijn in de afgelopen periode gezet. Nu zijn we op het punt dat we echt voelen dat we op het goede spoor zitten. De spanning van "zal het wel goed gaan" is weg. 2 weken geleden zijn we weer op bezoek geweest. En gewoon ontspannen bij elkaar aan tafel zitten voelt in eerste instantie onwezenlijk aan, maar het is toch echt. De andere dochter zegt een week later nadat ze pech had met haar auto en grote onkosten: "Ik ben eens rustig gaan zitten en toen bedacht ik dat ik liever een grote rekening krijg van de garage dan dat ik het contact met jullie zou moeten missen en het weer zou zijn al een jaar geleden". Een groter cadeau is toch niet denkbaar. Door deze ontwikkelingen ben ik de kracht van gebed aan den lijve gaan ervaren en hier past dan alleen maar dankbaarheid. Het zal wel duidelijk zijn dat ik zeer dankbaar ben dat ik in contact ben gekomen met biddende moeders."

Mothers Prayers bestaat 20 jaar in 2015!

Veronica schrijft:

"We prijzen God, die ons heeft geleid en ons in alle noden heeft voorzien. Wij zijn al bezig met vieringen om God te prijzen en te danken voor alle zegeningen die wij van Hem hebben ontvangen. Hij heeft ons veranderd, onze kinderen en onze gezinnen. Er zijn zoveel zegeningen geweest die zo hard nodig waren, vandaag de dag, in onze gemeenschappen. Ja, wat hebben wij Hem nodig!! Wij zullen het vieren aanvangen, door op retraite/conferentie te gaan met alle coördinatoren, naar het Heilige Land, en wel speciaal naar Bethlehem. Het was de Heilige familie en de geboorte van Jezus, waar Mothers Prayers op gericht was helemaal aan het begin van Mothers Prayers. We proberen ook een week te organiseren in Rome voor een conferentie. We wachten nog op de exacte data. Als leden van Mothers Prayers ons daar zouden willen ontmoeten, zou dat geweldig zijn. Zij zullen natuurlijk wel hun eigen transport en accommodatie moeten regelen. We kunnen die week naar het St. Pietersplein gaan voor de Pauselijke Audiëntie en de Zegen. Als u geïnteresseerd bent, houdt u dan de website in de gaten voor de details en de data. We zullen op nog een bijzondere wijze dit feest vieren: er komt een feestelijke jubileumuitgave van het gebedenboekje in het Aramees: de taal van Jezus en Maria. Dit gebedenboekje zal groter zijn dan het normale gebedenboekje en aan de ene kant zal de tekst in het Aramees en aan de andere kant in het Engels staan.

Ik hoop ook op een speciale ontmoeting/viering in de Kathedraal van Westminster, zoals we ook hebben gehouden toen we 10 jaar bestonden.

Kijk voor meer informatie regelmatig op de website: www.mothersprayers.org.



Bidders gevraagd!

Oproep om te bidden voor alle landen in de wereld – voor vernieuwing van geloof en groei van Mothers Prayers. We bidden in eenheid van hart en geest, elke dag gedurende een maand, samen met andere landen voor drie landen in de wereld, het volgende gebed:

Vader, we bidden voor Vernieuwing in Land 1, Land 2 en Land 3.
Stort uw Geest uit over uw mensen
en geef hen een nieuwe kijk op uw glorie.
Een nieuwe ervaring van uw kracht,
Een nieuwe trouw aan uw woord
en een nieuwe toewijding aan Uw Dienst.
Dat uw liefde mag groeien onder hen
en dat uw koninkrijk mag komen.

Vader, we bidden voor de ontwikkeling, groei
en bescherming van de visie van Mothers Prayers
in Land 1, Land 2 en Land 3.
We vragen U: Breng moeders samen,
om in eenheid te bidden voor hun kinderen
en hen in volledige overgave toe te vertrouwen
aan Uw Wil

We vertrouwen U, Vader, voor de bescherming
tegen de listen van de duivel,
die alleen maar probeert om uw plannen
en doelen te vernietigen.
We verkondigen uw heerschappij in ons leven
en dat uw wil mag geschieden.

Door Christus, Onze Heer.
Amen.

Dit initiatief is ontstaan na de wereldconferentie van Mothers Prayers in 2012, die een maal per 2 jaar gehouden wordt en waar landcoördinatoren en voorbidders elkaar ontmoeten en veel samen bidden. Voor elke ontmoeting, lezing en viering tijdens de wereldconferentie bidden de voorbidders om de Heilige Geest en dat alleen Gods wil wordt gedaan. De landen Polen, Indonesië en Canada wilden na de wereldconferentie samen doorgaan met bidden. Zij benaderen nu alle landen om mee te doen, zodat uiteindelijk, als alle landen meedoen, er elke maand gebeden wordt voor de hele wereld en voor de ontwikkeling en bescherming van de visie van Mothers Prayers in alle landen. Veronica onderschrijft dit initiatief volledig.

De volgende landen doen al mee: **Polen, Canada, Indonesië, Engeland, Oostenrijk, Duitsland, België, Slowakije Italië, Zwitserland, Australië en Nederland.** Als u de gave van gebed en voorbede hebt, en het verlangen hebt om bovenstaand gebed dagelijks te bidden, dan kunt u zich opgeven door een email te sturen naar Wies Mom (zie regiocoördinatoren, pag. 6). U ontvangt dan iedere maand de namen van de landen, waarvoor die maand gebeden wordt.

Bedankt voor de Regiodagen!

Er waren bijzonder veel regiodagen dit afgelopen voorjaar. We danken allen die ons zo gastvrij ontvingen en danken hen die zich extra hebben ingezet om deze dagen te maken tot vreugdevolle, inspirerende, ontroerende en liefdevolle regiodagen. De Biddende Moeders, contactpersonen van de gebedsgroepen, die we mailden of belden met het verzoek, "mag er dit jaar een regiodag gehouden worden in jullie woonplaats/parochie/gemeente" en die "ja" hebben gezegd, willen wij extra bedanken. Door jullie bereidheid om een regiodag in jullie woonplaats (mee) te organiseren, hebben jullie de biddende moeders in jullie regio en ook die vrouwen die de wens hadden om kennis te maken met Mothers Prayers, een geschenk gegeven. Het grote geschenk van het beleven van de spiritualiteit van Mothers Prayers: Wij komen in kleine groepen van christelijke moeders bij elkaar om te bidden voor onze kinderen en kleinkinderen, wij ondersteunen moeders door gebed en vriendschap. Wij vertrouwen volledig op Gods woord, "Vraag en u zal gegeven worden".

3 dagen van gebed

26-27-28 September: Lezingen: Ezechiël 18 v 27-32; de Psalmen 144 v 11-15; Lucas 18 v 9-14

23-24-25 Januari (2015): Lezingen: Efeziërs 5 v 8-14; de Psalmen 24; Matteüs 21 v 28-32

Veronica nodigt ons, Biddende Moeders, uit om mee te doen met de 3 dagen van gebed. Mocht u mee willen bidden, dan kunt u op deze 3 dagen als gebedsgroep samen komen of, als dat niet mogelijk is, individueel thuis meebidden. Weet dat u altijd bidt in verbondenheid met alle biddende moeders over de hele wereld

We hebben nu een jaar lang de 3 dagen van gebed onder de aandacht gebracht van de Biddende Moeders. Vóór elke 3 dagen van gebed (4 keer per jaar) stuurden wij de contactpersonen van de gebedsgroepen een uitnodiging om met hun gebedsgroep mee te bidden. Velen waren daar blij mee, maar sommige contactpersonen lazen met vrees: "zal onze gebedsgroep dit er ook nog bij kunnen en willen doen?" de uitnodiging. Omdat het geen opgave mag zijn en wij u zeker niet willen belasten, hebben we besloten geen uitnodigingen meer te sturen aan de contactpersonen van de gebedsgroepen. Ook Veronica stuurt geen persoonlijke uitnodigingen. Zij vermeldt één maal per jaar de 3 dagen van gebed in haar nieuwsbrief (maart)

Dit betekent dat de data van de 3 dagen van gebed voortaan alleen in de landelijke voor- en najaarsnieuwsbrief vermeld zullen staan. Elke moeder kan dan zelf de dagen in haar agenda noteren. Indien u wel een (email-) uitnodiging wilt ontvangen voor de drie dagen van gebed, kunt u dit doorgeven aan Wies Mom.

"Vraag om leiding" zal het jaarthema zijn van Mothers Prayers in 2015!

Regio Coördinatoren

Land-Coördinator/ Regio Overijssel/ Regio Gelderland/ Regio Noord-Holland:

Christine van Laar-Witte, Zeven Alleetjes 12, 8011 CV Zwolle, 038-3374864
mothersprayers_nl@hotmail.com / netherlands@mothersprayers.org

Regio Noord-Nederland

Katja van Rheenen-Meijknecht, Brinklaan 6, 9722 BC Groningen, 050-5281180
kmeijknecht@gmail.com

Regio Utrecht + het Gooi

Anneke van Ede-Athmer, Snelliuslaan 26, 1222 TE Hilversum, 035- 6409029
vandede-athmer@planet.nl

Regio Noord-Brabant

Tutty Petersdorff-Reynhart, Torecpad 13, 5625 EW Eindhoven, 040- 2425738
retno@planet.nl

Regio Limburg

Wies Mom, Bisschoplaan 20, 6085 AW Horn, 0475-589135
wiesmom@kuriakon.nl

Regio Zuid-Holland

Sylvia Maenhout, Neuhuyskade 97, 2596 XK Den Haag
sylvia3koningen@gmail.com

Voor vaders en echtgenoten:

Stichting Fathers Prayers
p/a Troubadoursborch 65 3992 BE Houten
contact@fathersprayers.org

Als u vragen heeft na het lezen van deze Nieuwsbrief, kunt u contact opnemen met Christine van Laar.