

'We hebben getuigen nodig'

Ruim tweehonderd mensen trotseerden zaterdag de laatste sneeuw en vrieskou en kwamen naar de RKK-parochiedag in Hilversum, waar geloofsoverdracht aan kinderen centraal stond. "Een inspirerende dag", vonden verschillende deelnemers aan het eind. Vooral concrete projecten die gemakkelijk in de eigen parochie opgezet kunnen worden, scoorden goed.

Brechje Loenen

Zandtovenaar Gert van de Vijver opent de dag met zijn tekenkunsten in zand. In de zaal kun je een speld horen vallen. Van de schepping van de wereld, tot het ontstaan van de mens, het één komt vloeiend voort uit het ander. Het wordt bijna een gebed als hij Christus met zand schildert van kribbe tot kruis, van Kerstmis tot Pasen.

Zingen met kinderen

Aansluitend gaat theologe Willien van Wieringen in op criteria voor de liedkeuze van kinderkoren: "Zorg dat een lied écht over Christus gaat en niet over 'de wereld is een toverbal', waar God niet eens in voorkomt. Leg de tekst uit, maak er een geloofsgesprek van en vooral: vertel de kinderen wie Christus voor jou is." Andere handreikin-

gen die ze doet zijn het repertoire te blijven vernieuwen en niet te blijven haken op nostalgie 'van vroeger'. Waak ervoor dat je kinderkoor geen liturgische gatenvuller wordt dat alleen zingt tijdens de collecte, communie en zegen. En leer de kinderen ook de vaste misgezangen zoals het Kyrie, het Sanctus en het Lam Gods. Tussendoor laat dagpresentator Leo Feijen een paar fragmenten zien van het RKK-programma *Geloofsgesprekken*. Een priester, een hulpbisschop en een kunstenaar vertellen hartstochtelijk over hun geloof in Christus en welke plaats Hij heeft in hun leven. "Dit is wat we nodig hebben", zegt Feijen. "Zulke getuigen die laten zien waar het in ons geloof om gaat!"

Licht op ons pad

Het bisdom Roermond presenteert in een workshop het tussencatechese-project *Het licht op ons pad*. Een gat in de markt, want er is nauwelijks een catecheseaanbod tussen het ontvangen van de sacramenten door. Bovendien verliezen veel kinderen en hun ouders de Kerk uit het oog ná het ontvangen van hun eerste communie of vormsel. *Het Licht op ons pad* is een doorlopend catecheseproject voor kinderen van vier tot zestien jaar. Er wordt geen voorkennis verondersteld en de inhoud is vanuit de Bijbel en de Catechismus. Met een werkboek, een begeleidersboek en materialen op internet kan elke parochie zo aan de slag. Verbaasde blikken zijn er bij het cadeautje voor vormelingen dat gepresenteerd wordt bij de workshop van de auteurs van het tijdschrift *Groe!en, als je kind*

Winnende parochie

Parochie van het Jaar werd de Sint-Petrus en Sint-Michaël uit Sittard met de Zaterdag Mid-dag Club. Iedere zaterdag ontvangt kapelaan Van der Wegen hier 80 tot 120 kinderen in een oude schoenfabriek. Het succes is voor een groot deel te danken aan de hartelijke kapelaan en zijn vrijwilligers die al die kinderen bij naam kennen. Plus natuurlijk het handige tijdstip – pa en ma kunnen even rustig gaan shoppen zonder kroost – én de lokalen vol speelgoed en skelterkelder. Halverwege de middag geeft de kapelaan een stukje geloofsvorming en catechese aan de kinderen. Niet voor niets dat de jury gecharmeerd was van dit initiatief waarmee zoveel randkerkelijke kinderen bereikt worden. (BL)

een tiener wordt. Het is een kralen meditatiehulp om in zeven stappen naar je 'innerlijke ruimte te komen'. Een deelnemer zegt: "We zijn hier toch om te leren van elkaar hoe we kinderen naar Christus kunnen brengen? Dan gaan we hun toch niet iets boeddhistisch aanreiken?"

Concreet & eenvoudig

De workshop 'Kinderen bidden voor Kinderen' is populair. Het concept is simpel: kinderen bidden de rozenkrans voor zieke leeftijdsgenootjes. De ene deelnemer is er nog enthousiaster over dan de ander: "Dit is nou een concreet project dat ik zó in onze parochie kan doen. Dit neem ik mee naar Hengelo!"

In de workshop 'Geloven Thuis', gegeven door Tim Schilling van het Centrum voor Parochiespiritualiteit, wordt er vooral tussen ouders gesproken over de manier waarop geloof doorgegeven kan worden aan kinderen. Een jonge moeder getuigt dat ze juist zélf gegroeid is in haar geloof vanaf het moment dat ze actief aan de slag ging met de geloofsopvoeding van haar kinderen. "En de grap is dat mijn kinderen zo gemakkelijk aan hun vriendjes vertellen over Jezus. Waar wij aarzelen, twijfelen zij geen moment!"

Tips in deze workshop zijn om kinderen echt iets te laten dóen met datgene wat ze horen, bijvoorbeeld rondom kerkelijke hoogfeesten. "Maak eens een kijktafel in je huiskamer over Pasen of Pinksteren met een graf of papieren vuurstroken", oppert Tim Schilling. Zo krijgt geloof letterlijk een plaats in je huis.

Na afloop blijkt de wereld nog witter, kouder en glibberiger dan aan het begin. De zaal blijft echter vol tot het eind en dan keren de deelnemers met tasjes vol folders en een hoofd vol ideeën weer het land in. +



Foto: RKK - Peter van Mulken

Enkele van de ruim tweehonderd deelnemers aan RKK-parochiedag in Hilversum.

Agenda

Eerherstel van Maria

Tilburg, za 2 feb

Iedere eerste zaterdag van de maand is er een gebedsbijeenkomst ter eerherstel van Maria. Programma: rozenkrans, overdenking, biecht en Mis. Aanvang: 16.00 uur. Locatie: Margarita Mariakerk (Ringbaan West 300).

Info: (06) 24 50 66 08

De Bijbel

Leiden, do 7 feb

Maandelijks verdiepingavond om de

Bijbel te leren kennen, voor studenten en young professionals. Aanvang 19.45 uur, locatie H. Lodewijkkerk (Steen-schuur 19).

Info: www.jpleiden.nl

Gebedsgroep

Galmaarden (B), vr 8 feb

Maandelijks gebedsgroep voor jongeren, koppels en gezinnen in de stijl van de Tiberiade-gemeenschap. Met o.a. gebed, onderricht en eucharistische aanbidding. Aanvang 20.15 uur in de St.-Pauluskapel (Kappellestraat).

Info: 0499/12.49.31

Vrouwenretraite

Sittard, vr 8 t/m zo 10 feb

Stille retraite voor vrouwen met een Mariaal hart. Hoe laat God zich kennen en hoe kunnen wij daarop antwoorden? Locatie: klooster Regina Carmeli (Kollenberg 2).

Info/opgave: (077) 474 60 84, j.houwers3@kpnplanet.nl

Veertigurengebed

Tegelen, za 9 t/m wo 13 feb

Veertigurengebed met als thema 'Verzoening en eerherstel', o.l.v. pater Jan Bonten o.c.d. Locatie: priorij Naza-

reth (Van Wevelickhovenstraat 2).

Info/opgave: (077) 373 15 72, priorij.nazareth@oudemunt.nl

Diakenwijding

Bovenkarspel, zo 10 feb

Randy Simileer wordt in de Martinuskerk (Hoofdstraat 205) permanent diaken gewijd. Aanvang 10.30 uur.

Info: www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Het Concilie en de leek

Delft, ma 11 feb

Avond van RKJ Delft over het Tweede Vaticaans Concilie en de leek in de