



zaaknummer:

Rotterdam, 7 oktober 2016

onderwerp: Aanbeveling om te bidden

Gebed is als adem halen, schreef paus Benedictus XVI. Wanneer je bidt, maak je ruimte in je hart voor gesprek met God. Dat betekent een verademing, omdat God ons in het gebed de inspiratie en kracht kan geven die wij nodig hebben.

In het evangelie staat dat Jezus intens bad tot zijn Vader in de hemel. De apostelen zagen Jezus bidden en vroegen: Heer, leer ons bidden (Lucas 11, 1). In het voetspoor van Jezus en de eerste apostelen schreef Paulus: Bidt zonder ophouden (1 Tess. 5, 17).

Paus Franciscus zegt dat bidden ons maakt tot vrienden van Christus. Als vrienden van Jezus bidden we niet alleen voor onszelf. In ons gebed tot God moet er ook ruimte zijn voor het leven en de nood van andere mensen. Zo bad Jezus in het evangelie voor zijn leerlingen: Ik bid [...] dat Gij hen bewaart voor het kwaad (Joh. 17, 15).

Sinds enige tijd bestaat er een bijzonder initiatief om kinderen van jongs af aan vertrouwd te maken met bidden. Een nieuw project is: kinderen bidden voor oorlogskinderen.

Om drie redenen is dit project belangrijk: (1) bidden moet je leren: jong geleerd is oud gedaan; (2) bidden voor anderen is een concrete vorm van solidariteit: een geestelijk werk van barmhartigheid; (3) bidden is altijd vruchtbaar: God luistert naar ons gebed.

Wanneer kinderen uitgenodigd worden om te bidden voor andere kinderen, dan krijgen zij van jongs af aan de gelegenheid om te groeien in hun verbondenheid met God en in hun betrokkenheid op hun medemens, dichtbij en ver weg.

Als bisschop wil ik alle gelovigen -jong en oud- aansporen om iedere dag tijd en ruimte te maken voor gebed, zoals Jezus ons heeft geleerd en voorgedaan. Graag steun ik het initiatief om kinderen uit te nodigen te bidden voor andere kinderen.

De Kerk is in verbondenheid met Jezus een netwerk van liefde. Wanneer wij als Kerk tot God blijven bidden voor elkaar en voor alle mensen in onze wereld, dan geven we daadwerkelijk gehoor aan de oproep en het voorbeeld van Jezus.

Van harte beloof ik mee te bidden met alle kinderen die in de komende tijd zullen bidden voor andere kinderen, speciaal voor kinderen die het slachtoffer zijn van oorlog en haat.

We mogen er in geloof op rekenen dat ons bidden dankzij God nooit zonder uitwerking blijft.

  
+ J. van den Hende

Bisschop van Rotterdam