





# Ervaar de oude wegen van de Camino

## Lourdes

Heb jij altijd al een mooie sportieve fietsreis willen maken, maar wil je geen zorgen hebben over je bagage, de maaltijden en de overnachtingen? Dan is deze inspirende belevingsreis die **van alle gemakken voorzien** is iets voor jou! Je fietst van 's-Hertogenbosch naar Lourdes waarbij je dagelijks gemiddeld 120 kilometer aflegt. De route is opgedeeld in drie stops waar de **cateringploeg** je maximaal ondersteund en voorziet van koffie, uitgebreide lunches en snacks. Samen maken jullie er een betekenisvolle reis van en steek je ook af

en toe een handje uit de mouwen om de cateringploeg te ondersteunen. Je verblijft in eenvoudige hotels waar je 's avonds **gezellig** met je groepsgenoten kunt napraten over de tocht bij het driegangenmenu. En met jouw inzet haal je ook nog eens geld op voor het **goede doel**. Ga jij deze sportieve uitdaging aan?



Deze reis wordt georganiseerd en begeleid door VNB. VNB heeft ruim 135 jaar ervaring in het begeleiden van groepen op reis; een garantie voor een betrouwbare service. De uitvoering van onze reizen is vrijwel geheel in handen van deskundige vrijwilligers die dit belangeloos doen en een deel van de reissom zelf betalen. Op allerlei terreinen zijn zij actief: als reisleiding, pastor, arts, verpleegkundige of in de facilitaire dienst. Persoonlijke aandacht staat hoog in het vaandel. Jaarlijks maken 2.500 vrijwilligers het mogelijk om onze reizen uit te voeren. Onder de vrijwilligers bevinden zich ook veel jongeren. Ga met ons mee en ervaar zelf het verschil. Wil jij meer informatie over VNB en ons algehele reisaanbod? Kijk op [www.vnb.nl](http://www.vnb.nl)



## Wat kun je verwachten?

De start van deze belevingsreis begint in de Sint Jan kathedraal van 's-Hertogenbosch waar je, als je dat wilt, de **pelgrimszegen** ontvangt. Je eerste fietstappe volgt naar Zuid-Limburg. De komende dagen fiets je door de groene Ardennen van België en Frankrijk naar Châlons-en-Champagne waar je de kerk bezoekt die onderdeel is van de Camino: de Notre-Dame-en-Vaux. Door het heuvelachtige landschap met de vele wijngaarden van de Bourgogne, fiets je naar het bergachtige (uitgedoofde) vulkanische gebied van de Auvergne. Je bezoekt hier onder andere Nevers: de plek waar Bernadette opgebaard ligt. Via de bedevaartplaats Rocamadour en de oude stad

Cahors kom je op woensdag 21 augustus in het prachtige bedevaartsoord Lourdes aan. De **bestemming is bereikt!** De volgende dag kun je Lourdes op eigen houtje verkennen of aansluiten bij het VNB programma. Op vrijdag 23 augustus ga je met de bus naar Toulouse vanwaar je terugvliegt op Amsterdam. De fietsen worden apart naar Nederland gebracht, waar je ze na een paar dagen op ons kantoor op kunt halen. Samen met andere **sportievelingen** ga jij dit avontuur aan en deel je dit unieke avontuur. Je fietst iedere dag in een **groep** die wordt ingedeeld op basis van jouw fysieke gesteldheid.



De plek waar de hemel de aarde raakt