

Routebeschrijving

De kerk 'De Boom' (H. Franciscus van Assisi) is gelegen aan de Admiraal De Ruijterweg 406 te Amsterdam-West. Het Parochiecentrum De Boom is te bereiken via de achterzijde van het kerkgebouw.

Auto

Leden kunnen parkeren bij P+R Bos en Lommer, Leeuwendalersweg 23b, 1055 JE Amsterdam:

- A10 westelijke richting: afslag S105. Doorrijden naar S104.
- A10 noordelijke richting: afslag S104.

Kijk voor de tarieven en overige informatie op:

www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/parkeren-reizen/bos-en-lommer/

Vanaf P+R Bos en Lommer is het ongeveer 10 minuten lopen naar de Boomkerk.

Openbaar vervoer

De kerk is het best bereikbaar met tram 19, halte Wiltzanghlaan. Deze tramlijn rijdt tussen treinstation Amsterdam Sloterdijk en Diemen (Sniep). (Vanaf Sloterdijk is het de tweede halte.) Zie <http://maps.gvb.nl/nl/haltes/wiltzanghlaan> voor meer informatie. Uw reis kunt u plannen via www.9292.nl en (voor het gedeelte binnen Amsterdam) www.gvb.nl.



Latijnse Liturgie



UITNODIGING
DAG VOOR DE
LATIJNSE LITURGIE

Zaterdag 29 september 2018

De Boomkerk te Amsterdam

De kerk 'De Boom' (H. Franciscus van Assisi) is gelegen aan de Admiraal De Ruijterweg 406 te Amsterdam-West. Naast het monumentale kerkgebouw bevindt zich de pastorie, Admiraal De Ruijterweg 408.

Na een restauratie van twee jaren, waarbij met name het dak en de muren grondig onder handen zijn genomen, is de kerk begin juni 2015 weer in gebruik gekomen. Vieringen vinden plaats in het kerkgebouw, Admiraal De Ruijterweg 406 en in de kapel aan de Van Gentstraat 23 (= kleine deur rechterzijgevel van de kerk). Aan de zijde van de Van Gentstraat zijn de ingangen voorzien van een hellingbaan, ten behoeve van minder-validen.



De naam van *De Boom* gaat terug op een schuilkerk die sinds 1578 door paters franciscanen bediend werd. Deze was oorspronkelijk gelegen in een voormalige brouwerij aan de Kalverstraat nr. 215.

Latere stadsuitbreiding maakte de verhuizing van *'t Boompje* noodzakelijk. De nieuwe kerk, in neoromaanse stijl ontworpen door P.J. Bekkers, werd op 7 mei 1911 ingewijd door mgr. A.J. Callier, bisschop van Haarlem. De Boomkerk beschikt over een fraai orgel uit 1774 van Johannes Petrus Hilgers (1731-1799). Het is meeverhuisd uit het oude *Boompje*. Bijzonder zijn ook de heiligenbeelden, altaren en schilderijen uit deze periode.

Bronnen: www.rkamsterdamwest.nl/locaties/de-boom en Wikipedia

Priesters die wensen te concelebreren wordt verzocht zich vóór 1 september 2018 telefonisch, per e-mail of schriftelijk te melden bij de secretaris, tel.: +31 (0)6 23650045, e-mail: secretariaat@latijnseliturgie.nl, Schout Backstraat 118, NL - 5037 MZ Tilburg

Foto voorzijde: Wim Koopman

Programma

- 10.00 uur Biechtgelegenheid in de Boomkerk, Admiraal De Ruijterweg 406, 1055 ND Amsterdam
- 11.00 uur Volledig Latijnse H. Mis (gewone vorm) in de Boomkerk
- 12.30 uur Lunch in het Parochiecentrum De Boom, te bereiken via de achterzijde van het kerkgebouw
- 13.30 uur Voortzetting van het programma in het Parochiecentrum de Boom
Opening door de voorzitter, gevolgd door een voordracht door pater J. te Velde O.S.B., over zijn proefschrift
- Liturgiehervorming evalueren met behulp van een theologisch traditiebegrip**
- Na de voordracht is er gelegenheid om vragen te stellen.
- 14.30 uur Pauze
- 14.45 uur Wat verder ter tafel komt
- 15.30 uur Vespers in de Boomkerk

Het algemeen bestuur hoopt van harte u te mogen ontmoeten op deze Dag voor de Latijnse Liturgie.

Met vriendelijke groet,
namens het algemeen bestuur,

mr. J.L.W.M. Zuijdwijk, voorzitter
drs. H.C.W. Schilder, pr., secretaris

Vereniging voor Latijnse Liturgie
Schout Backstraat 118
NL - 5037 MZ Tilburg

tel.: +31 (0)6 23650045
e-mail: secretariaat@latijnseliturgie.nl
website: www.latijnseliturgie.nl