

Deze dag werd georganiseerd door:

Vereniging Behoud Dorpsgezichten Groesbeek: met name Theo Giesbers en Henk Keukens.

Stichting Groesbeek Airborne Vrienden: met name Piet Janssen en Marco Cillessen

Sankt Cäcilienchor van de Sankt Johannes Baptistkerk Wyler o.l.v. Theo Giesbers.

Schönstatt-Familie am Niederrhein: met name pastoor Christoph Scholten.

Veel dank zijn we verschuldigd aan:

- Alle hierboven genoemde personen die meegewerkt hebben aan de totstandkoming van deze dag.
- Gemeentes Berg en Dal, Kleve en Kranenburg.
- Parochies Groesbeek en Kranenburg.
- Internationaler Karl-Leisner-Kreis.
- Schönstatt-Familie am Niederrhein.
- Stichting Concordia.
- Kringloop Sint Michael.
- Euregio Rijn Waal.
- DHD Drukkerij Groesbeek

Tevens willen we graag aandacht vragen voor:

- Tentoonstelling over Karl Leisner in Mariëndaal. Deze is geleend van het Bischöfliches Generalvikariat uit Münster. Deze tentoonstelling is te zien vanaf 29 oktober t/m 31 december.
- Tentoonstelling over Karl Leisner in het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945. Deze tentoonstelling is geleend van het Stijfsmuseum uit Xanten en is te zien vanaf 24 oktober.
- De film over Karl Leisner "Christ als LEIDENSCHAFT" van Max Kronawitter zal in het Bevrijdingsmuseum tegelijkertijd non-stop te zien zijn.
- Op 24 oktober geven pastoor Christoph Scholten en Theo Giesbers een lezing in het Bevrijdingsmuseum 1944-1945 over Karl Leisner, gevolgd door de film over Karl Leisner. Aanvang 20.00 uur.

Voor nog meer informatie:
www.karl-leisner.de

Parkeren:

Tegenover Texaco Tankstation
Herwendaalseweg 59,
6562 AH Groesbeek



Foto is heimelijk gemaakt op 15-12-'44
in het concentratiekamp Dachau

Herdenking Karl Leisner in Groesbeek

zondag 29 oktober 2017

15.00 uur – 17.30 uur

programma

Locatie: hoek Knapheideweg – De Ruyterstraat, 't tentenkamp van Karl Leisner.

- Welkomstwoorden door Theo Giesbers en Christoph Scholten, pastoor te Kranenburg en voorzitter van de Schönstatt-Familie am Niederrhein.
- Hijsen van de vlag door Erik Weijers, wethouder cultuur van de gemeente Berg en Dal.
- Gezamenlijk zingen van het lied "Wenn die bunten Fahnen wehen" met het grensoverschrijdend Sankt Cäcilienchor van de Sankt Johannes Baptistkerk uit Wyler. Dit lied zou door Karl Leisner tijdens het kamp gezongen kunnen zijn. Het lied is in 1933 gecomponeerd door Alfred Zschiesche. Hij werd door de nazi's vervolgd. Sommige liederen die wel gezongen werden tijdens het kindervakantiekamp, werden vaak in de nazitijd misbruikt.
- Zegenen van het kruis en de vlag (Kreuzbanner, zoals Karl Leisner deze gebruikt heeft) door monseigneur Gerard de Korte, bisschop van het bisdom 's-Hertogenbosch.
- Onthullen van het infobord over Karl Leisner en het kindervakantiekamp door de burgemeester van Berg en Dal, Mark Slinkman; de plaatsvervangende burgemeester van Kleve, Josef Gietemann en de burgemeester van Kranenburg, Günter Steins.
- Toespraak in het Duits door pastoor em. Hans-Karl Seeger (Auteur van de omvangrijke vijfdelige biografie over Karl Leisner) over het kindervakantiekamp.
- Toespraak in het Nederlands door Jeroen Smith, pastoor te Leiden (Hij is de Nederlandse vertegenwoordiger van de Internationaler Karl-Leisner-Kreis) eveneens over het kindervakantiekamp.
- "Cristo nostra Pace" van Marco Frisina door het Sankt Cäcilienchor Wyler o.l.v. Theo Giesbers.



Tekening en foto uit dagboek 13
gemaakt door Karl Leisner.



In optocht naar de kerk Cosmas en Damianus voorafgegaan door historische trommels (Lennart en Mattis Jansen) en Kreuz-Banner (gedragen door Henk Keukens, voorzitter van de Stichting Behoud Dorpsgezichten) via De Ruyterstraat - Herwendaalseweg - Pannenstraat (10 minuten te voet óf de wijntrein voor mensen die moeilijk ter been zijn).

Locatie: kerk Cosmas en Damianus.

- Aanbieden van de noveenkaarsen met daarop de afbeelding van Karl Leisner, geschonken door de Kringloop Sint Michael, aan alle genodigden.
- Aansteken van de eerste noveenkaars bij het Maria-altaar door Monika Kaiser-Haas, vice-voorzitter Internationaler Karl-Leisner-Kreis.
- Gezamenlijk zingen van het Marialied "Meerstern, ich dich grüsse" met het Sankt Cäcilienchor Wyler. Dit lied werd gezongen door Karl Leisner bij zijn bezoek aan Mariëndaal.
- Onthullen van de twee kleine infopanelen door pastoor Ernst Geerkens, wonend aan de Flandrische Strasse 11 in Kleve (het ouderlijk huis van Karl Leisner) en Stephan Rintelen, secretaris van de IKLK.
- Toespraak door Mark Slinkman, burgemeester van de gemeente Berg en Dal, waar Groesbeek onder valt.
- Toespraak met het accent op het geloof van Karl Leisner door Rudo Franken, kapelaan van Groesbeek.
- Zingen van het lied "Madre fiducia nostra" van Marco Frisina door het Sankt Cäcilienchor Wyler.



Ingeplakte Ansichtkaarten uit dagboek 13 van Karl Leisner (ook het handschrift is van hem).

In optocht naar Mariëndaal voorafgegaan door historische trommels en Kreuzbanner via de Pannenstraat/ Dorpsstraat/Bellevue (6 minuten te voet óf met de wijntrein).

Locatie: kapel Mariëndaal.

- Overhandigen aan alle genodigden van de brochure "Karl Leisner en zijn relatie tot Kleve, Kranenburg en Groesbeek".
- Onthullen van kleine infopanelen door de aanwezige neven en nichten van Karl Leisner; Piet Janssen, voorzitter van de Vereniging Groesbeek Airborne Vrienden; een lid van de familie Kersten, Marieke Kersten en een lid van de familie Kouws, Hans Kouws.
- Zingen van het lied "Vidi la nuova Gerusalemme" van Marco Frisina door het Sankt Cäcilienchor Wyler.
- Toespraak door Propst Johannes Mecking (Kleve), voorzitter van de IKLK. Het accent ligt hierbij op de persoon Karl Leisner.
- Het overhandigen van het stripverhaal over Karl Leisner, Victor in vinculis (Overwinnaar in boeien) aan twee basisschoolleerlingen door Jeroen Smith pastoor te Leiden.
- Toespraak door monseigneur Gerard de Korte, bisschop van het bisdom 's-Hertogenbosch eveneens met het accent op de persoon Karl Leisner.
- Gezamenlijk zingen van het lied "Lobe den Herrn" met het Sankt Cäcilienchor uit Wyler, gezongen door Karl Leisner toen hij op bezoek was bij de zusters in 1928.
- Dankwoorden door Christoph Scholten, pastoor te Kranenburg en Theo Giesbers.

Alle genodigden worden van harte uitgenodigd in Gasterij 't Groeske (zaal direct onder de kapel) voor koffie/thee en appelgebak.



Zo moet de kapel er in 1934 ongeveer hebben uitgezien.