

Kerk en het Rosarium Mariæ zijn dagelijks geopend van 09.00 uur tot 17.00 uur. Het is mogelijk zelf te wandelen in het meditatiepark en in de kerk een kaars op te steken bij het beeld van Onze Lieve Vrouw van Renkum.

Er worden ook rondleidingen en voorlichting voor kinderen georganiseerd. De eeuwenoude verhalen worden op begrijpelijke wijze verteld.

Bezoek aan de omgeving van Renkum

U kunt uw bezoek aan Maria van Renkum combineren met een wandeling in de prachtige natuur rondom Renkum. Er is een aantal mooie wandelroutes door bossen of uiterwaarden uitgestippeld. Zie ook onze website. Ook kunt u denken aan een bezoek aan één van de musea in Oosterbeek of Arnhem.

Voor informatie of voor het bespreken van een groepsbedevaart kunt u zich wenden tot de coördinator van de bedevaarten:

Mw. Leny Lotgerink
Tel. 0317 – 318362 of 06 53160195
Email: lotgerink@planet.nl

Bedevaartskerk O.L.V. ten Hemelopneming
Dorpsstraat 1
6871 AA Renkum
Tel. 0317-312321

renkum@pztb.nl
www.mariavanrenkum.nl

Op bedevaart naar Maria van Renkum 2017

Programma

Welkom

Alles over een pelgrimage
naar
Onze Lieve Vrouw
van Renkum



Wie is Maria van Renkum?

Maria van Renkum, oftewel Onze Lieve Vrouw van Renkum, is de naam waaronder de heilige Maria, de moeder van Jezus, in Renkum vereerd wordt. Centraal in deze verering staat een prachtig beeld van haar, vermoedelijk in de 14^e eeuw vervaardigd. Volgens een overlevering zou dit "op miraculeuze wijze" rond 1380 naar Renkum zijn gekomen. Reeds toen was het dorp Renkum, tussen Arnhem en Wageningen gelegen, een bekend bedevaartsoord dat pelgrims van heinde en verre aantrok. Er was sprake van wonderen. In de tijd van de Reformatie, na de beeldenstorm, werd het beeld naar elders in veiligheid gebracht. Meer dan drie eeuwen later, in 1928, kon het beeld terugkeren naar Renkum. Het kreeg een eigen kapel in de parochiekerk Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming. Onmiddellijk trok het weer pelgrims aan, die bij dit beeld van Maria inspiratie en troost vinden. Maria heeft hier dan ook tevens de titel: 'Moeder van Toevlucht'.



Wat is er te zien in Renkum?

Bezienswaardig is natuurlijk op de eerste plaats **het historische beeld** van Maria. Zij wordt afgebeeld als 'Sedes Sapientiae', Zetel van Wijsheid. Het heeft naast religieuze betekenis ook kunsthistorische waarde.

Ook **de fraaie neogotische kerk** (van de bekende architect Jos Cuijpers), waar het beeld zich bevindt, mag er zijn. Tevens is een bezoek aan **het hernieuwde processiepark**

'Rosarium Mariae' de moeite waard. Dit park achter de kerk bestaat uit een sfeervol wandelpad langs

twintig kapelletjes met afbeeldingen van de mysteries uit het leven van Jezus en Maria. Deze mysteries zijn ook bekend als de geheimen van de rozenkrans. De afbeeldingen bestaan uit iconen en keramiek.



Wat is er te doen?

Jaarlijks organiseren wij vijf bedevaarten, dit jaar is ons programma:

- 7 mei** - **Bloesembedevaart:** korte dienst om 15.00 uur met speciale aandacht voor kinderen, aansluitend bloesemprocessie door het park. Nadien gelegenheid tot ontmoeting en prijsvraag voor kinderen.
- 30 mei** - **Ziekenbedevaart:** dagprogramma 09.30 -16.00 uur, incl. lunch, s.v.p. opgave van te voren.
- 18 juni** - **Sacramentsdag:** 10.00 uur Eucharistieviering, aansluitend processie met het Heilige Sacrament door het Mariapark, waarna gelegenheid tot ontmoeting.
- 15 aug.** - **Maria ten Hemelopneming:** Eucharistie om 19.00 uur aansluitend lichtprocessie door het park, waarna gelegenheid tot ontmoeting.
- 29 okt.** - **Gelderse Bedevaart:** 14.00-16.30 uur: Rozenkransgebed, bloemenhulde, Eucharistie en Lof, waarna gelegenheid tot ontmoeting.

'Bedevaart op maat'

Graag verzorgen wij op andere data tevens een bezoek of bedevaart aangepast aan de wensen van uw groep. Zie hiervoor de achterzijde van de brochure of: www.mariavanrenkum.nl

Als groep op bedevaart

Steeds meer mensen kiezen er voor om als groep op bedevaart te gaan. Een gezamenlijke pelgrimage versterkt het saamhorigheidsgevoel binnen een geloofsgemeenschap en biedt tal van mogelijkheden tot geloofsverdieping. Heeft u de mogelijkheid bijv. van een bedevaart van uw parochie, misdienaarsgroep, een KBO- of een KVG groep al eens overwogen? Een bezoek aan Renkum kan aangepast worden aan de wensen van de groep waarmee u naar ons toekomt. Het is mogelijk om een programma van een hele of halve dag samen te stellen, bijv. met een Eucharistieviering, gebedsdienst, een meditatieve wandeling, of een speurtocht door het vernieuwde Rosarium Mariae. Tevens hebben wij de beschikking over gidsen voor een rondleiding en kunnen wij tegen een bescheiden vergoeding een lunch aanbieden met koffie en/of thee. Hierover willen wij U graag telefonisch en/of per email informeren.

Individuele pelgrims

Behoort een groepsbedevaart op dit moment niet tot uw mogelijkheden dan kunt u als individuele pelgrim een bezoek brengen aan Maria van Renkum. Kerk en park zijn dagelijks geopend van 09.00 – 17.00 uur.