



### **Maria's werking in ons.**

Als Maria bij iemand haar intrek genomen heeft, zuivert zij zijn levensvisie en maakt zijn doen en laten vruchtbaar. Maria is de vruchtbaarste van alle schepselen: zij heeft zelfs een God ter wereld gebracht. Denk dus niet dat zij in een trouw mens werkeloos zou blijven!

Zij doet hem onophoudelijk leven voor Jezus Christus en Jezus Christus in hem.

Maria verandert je hele relatie met Jezus Christus. Zij verlicht je geest met haar pure geloof; zij verdiept je leven door haar nederigheid; zij verruimt het en doet het ontvlammen door haar liefde; zij zuivert het uit door haar zuiverheid; zij veredelt het en doet het groeien door haar moederlijkheid. Door middel van Maria is God de eerste keer in alle nietige kleinheid de wereld ingetreden. Kun je dan niet zeggen dat Hij ook de tweede maal door middel van Maria in de wereld zal komen?

## **PRAKTISCHE RICHTLIJNEN**

### **DATUM**

Zaterdag 1 april 2017

Onthaal vanaf 9.30 uur  
Aanvang om 10.00 uur  
Eucharistie om 15.45 uur  
Sluiting om 17.00 uur

Picknick mee te brengen  
Koffie en soep ter plaatse

### **PLAATS**

H. Hartinstituut  
Zusters Annuntiaten  
Naamsesteenweg 355  
B-3001 Heverlee  
Tel. 0479 86 73 81

### **INSCHRIJVING**

Mevr. Nic Slaus  
Burg. Stanislas De Rijcklaan 1A / 0102  
B-3001 Heverlee  
Tel.: 016 65 28 75  
E-mail: [nic.slaus@skynet.be](mailto:nic.slaus@skynet.be)  
Schriftelijk inschrijven

Vrije bijdrage

# **Rol de steen weg**



Montfortaanse  
Vormings- en Ontmoetingsdag

op zaterdag 1 april 2017

te Heverlee

## MVOD

Wij bieden tweemaal per jaar een **vormings-** en **ontmoetingsdag** aan onder de naam: MVOD, Montfortaanse vormings- en ontmoetingsdag die zal doorgaan in Heverlee.

## DOELSTELLING

Samenkomen om te groeien in geloof, met Montfort als gids, door vorming, onderricht, ontmoeting, gebed en verkondiging.



Dankzij zijn vele geschriften kan vandaag achterhaald worden hoe 'God voor hem de poort van het geloof geopend heeft'. Met grote overtuiging duidt Montfort Maria aan als het voornaamste en wonderlijkste middel om Jezus Christus als de Levende te ontmoeten.

## Paasboodschap

Jezus, de mensgeworden Wijsheid is aan het kruis gestorven, maar God de Vader heeft Hem uit de dood opgewekt. In Jezus heeft de liefde het gewonnen van de haat, het leven van de dood. Een kiem van dat verrijzenisgeloof, een kiem van hoop op opstanding, heeft God in onze ziel neergelegd. In de verrezen Heer geloven, is alles op de Liefde zetten.

## PROGRAMMA

Onderricht  
Gebed  
Ontmoeting  
Eucharistie  
Verkondiging

Onderrichten  
o.l.v. pater Frans Fabry, smm



## DAGTHEMA

### Rol de steen weg



Er kunnen dingen als stenen op ons hart liggen: verdriet, boosheid, onmacht; het kan je doen verkillen en verstenen. Toch kan de steen je ook anders doen kijken naar het leven en voor een zekere mildheid zorgen. Het kan ook een stapsteen zijn die ons verbindt.

Jezus troostte Martha, zuster van zijn gestorven vriend Lazarus: 'Wie op de Heer vertrouwt zal de dood overwinnen. Ieder die in mij gelooft zal nooit sterven.'

Als we in de Heer geloven, en met Hem op tocht gaan, hebben we de zekerheid dat het kwade, het mooie in ons nooit zal vernietigen. Het beste dat in ons leeft zal tot ontplooiing komen.