

Christenen in het Midden-Oosten



Als bakermat van drie religies is het Midden-Oosten gezegend én vervloekt. Het gebied is al eeuwenlang toneel van strijd. Miljoenen Christenen uit Irak en Syrië vluchten voor de barbaarse daden van Islamitische Staat. In Libanon houden Christenen echter al een millennium stand. Maak kennis met de nieuwste ontwikkelingen en persoonlijke verhalen van Christenen in het Midden-Oosten.

Maandag 20 maart 2017

Aanvang: 20.00 uur

***Gastenkwartier
Abdij van Postel***

*Abdijlaan 16 • Postel
(gemeente Mol) in België*

Een lezing verzorgd door Kerk in Nood



Kerk in Nood
ACN NEDERLAND