

Beste confrater,



Op 20 maart a.s. vindt de zesde studiedag over het pastoraal van de biecht plaats, deze keer in de abdij van Grimbergen.

*studiedag over het biechtpastoraal
met case studies*

Dankzij het jubileumjaar hebben velen Gods barmhartigheid mogen ervaren in het sacrament van de verzoening. En paus Franciscus blijft ons aansporen: “Opnieuw roep ik de priesters op zich zorgvuldig op de dienst van de biecht voor te bereiden. [...] Ik vraag jullie voor allen open te staan, getuigen van de vaderlijke tederheid ondanks de ernst van de zonde, paraat om te helpen nadenken over het begane kwaad, duidelijk in het uiteenzetten van de morele principes, [...] edelmoedig in het verlenen van Gods vergeving.” (*Misericordia et misera*, nr. 10)

*20 maart 2017 (10-15 u.)
Abdij van Grimbergen*

In de laatste studiedagen is het accent verlegd: het gaat er minder om het oplossen van morele kwesties dan om het leren begeleiden in het geestelijk leven via de weg van de geleidelijkheid. De thema's van de behandelde *case studies* zijn heel kort samengevat:

- een jongeman (*millennial*) wiens christelijk leven niet van de grond komt door gebrek aan wil;
- een zwangere vrouw aan wie prenatale diagnose wordt voorgesteld (wat met de NIPT?);
- een jonge vrouw die om scheiding vraagt omdat haar man psychisch labiel blijkt te zijn.

De *workshops* worden geleid door Pierre François (pr., dr. theol.), Stefaan Seminckx (pr., dr. theol.) en J. Leirens (pr., dr. phil.).

*inschrijven bij:
Pierre François: pf@romanliturgy.org
of Jacques Leirens; jacques.leirens@gmail.com
&
20 € (lunch/koffie) storten op:
BE69 6511 5659 4378
met vermelden van naam en datum studiedag*

Het onthaal is om 10 u. en de eerste *workshop* om 10.30 u. Het einde is voorzien rond 15 u. Praktische info: parkeergelegenheid in abdij (via Abdijstraat door grote poort); bijeenkomst in Prémontrézaal (vanuit parking via groot hek op 50 m); middaglunch in restaurant Fenikshof.

We hopen van harte u bij deze gelegenheid te ontmoeten en wensen u een gezegend jaar!

Pierre François en Jacques Leirens