



NIEUWSBRIEF

Mothers Prayers

Biddende Moeders

najaar 2016

Lieve Moeders,

Voor u ligt de najaarsnieuwsbrief van 2016. Toen de zomervakantie net was begonnen kreeg ik een pakketje uit Engeland, met 15 CD's. Wat een vreugde, ze zijn er! "Unfolding Grace" is de titel van de nieuwe dubbel-CD. Op CD 1 zijn de stemmen te horen van Veronica en van Carolyn, de senior- coördinator van Engeland en Wales. Op een gevoelige en liefdevolle manier spreken zij beiden over Mothers Prayers en tegen ons, luisteraars, over ons verlangen, ons verdriet en onze nood aan Gods Hulp in ons leven en in het leven van onze kinderen. Aansluitend worden de gebeden uit het gebedenboekje beurtelings door hen gelezen (in het Engels). Op CD 2 staan 12 liedjes, prachtige liedjes, gecomponeerd door Anne Scripture en veelal gezongen door haarzelf en door de vocalisten van de CD "Rejoice...". Deze nieuwe CD...wat zult u er veel troost, kracht en blijdschap uit putten. Helemaal als de liedjes gaan zingen in uw hoofd, als een dankbaar gebed.

**Nieuw
jaartheme
2017:**

**"Wees
dankbaar dat
we er niet
alleen voor
staan en
maar tijdelijk
hoeders zijn
van hun
zielen".**

(blz. 23,
gebedenboekje)

**In deze
Nieuwsbrief:**

Open Dag	p1
Getuigenissen	p2
Play & Pray	p3
Celebrate	p3
Materialen	p4
3 dagen van gebed	p4
Regio- coördinatoren	p4

Landelijke Dag Mothers Prayers in Utrecht: zaterdag 5 november 2016.

Mothers Prayers is voor alle vrouwen met een moederhart, die willen bidden voor hun kinderen en voor alle kinderen waar niet voor gebeden wordt.

We zullen tijdens de landelijke open dag stilstaan bij de woorden "Vraag om een zachte, liefdevolle houding!", afkomstig uit het midden van ons gebedenboekje. Het wordt een dag van ontmoeting en kennismaking en elkaar vertellen van ons verdriet en onze vreugde. U hoort nieuws over Veronica en hoe zij het redt nu ze een dagje ouder wordt (en haar Solaceleden in Engeland ook). U kunt de nieuwe materialen bekijken en liedjes van de dubbel CD beluisteren, we willen u "de DVD van de dans" laten zien, waarvan de boodschap zo goed past bij ons jaartheme. Iedereen is zeer welkom. Tijdens de dag is er ruimte voor een persoonlijk gesprek en/of biechtgelegenheid bij Pastoor J.E.M van de Mee.

Programma:

10.00 uur: inloop met koffie

10.30 uur: begin van het programma

13.00 uur: begin van het gebedsuur

14:30 uur: afsluiting van het programma

14:45 uur: mogelijkheid om de H. Mis bij te wonen.

(Mgr. Drs H. W. Woorts, hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht zal mee voorgaan in deze H. Mis)

Adres:

Thomas a Kempis Leerhuis

Broerestraat 12

3532 CP Utrecht

Openbaar vervoer: Vanaf Centraal Station Utrecht loopt u 7 min naar het bushaltestation Jaarbeurszijde. Daar neemt u bus 37 richting Maarssenbroek, u stapt uit bij bushalte Majellapark, dan is het nog 2 min lopen naar de locatie.

Parkeren: u kunt gratis parkeren op het kerkplein, betaald parkeren in de straten rondom de locatie.

Anmelden is niet nodig. Wij vragen u een lunchpakketje mee te nemen. Meer info: mothersprayers_nl@hotmail.com

Getuigenissen

Op de website van Mothers Prayers: www.mothersprayers.org vindt u onder *testemonies* (getuigenissen) de video-getuigenis van een jongeman (Engels gesproken). Hij deelt met ons dat hij veel slechte dingen heeft gedaan in zijn tienerjaren, maar... op een moment kwam hij erachter dat zijn moeder in diezelfde jaren elke week zijn naam op een papieren rondje schreef en dit rondje in een mandje legde aan de voet van het Kruis. Binnen 3 jaren veranderde alles voor hem, Hij leerde God kennen. Hij bedankt ons, Biddende Moeders, voor ons gebed en vraagt ons ermee door te gaan omdat hij voelt dat het zo belangrijk is voor alle kinderen op de wereld.

Wij ontvingen een getuigenis van een volwassen man die een tijdje terug op een heel bijzondere manier heeft gevoeld, gezien en begrepen wat er gebeurt, in de hemel en op aarde, als wij bidden voor onze kinderen: Als een moeder 'met pijn in haar hart, zich in geloof en liefde keert tot de Zoon van God, wetend dat Hij haar gebeden zal beantwoorden', komt er een stroom van genade op gangHij schrijft hierover het volgende:

Op de 2^e dag van mijn retraite kwam tot mij een vraag van God: "Heb ik je ooit iets afgenomen wat ik je gegeven heb?" Ik wilde dit goed overdenken. En ik kwam op 3 gebeurtenissen.

- 1. Ik ben ooit eens ontslagen uit een baan waar ik zo voor gebeden had en waarvan ik dacht dat ik deze kans van God gekregen had.*
- 2. Onze pasgeboren dochter is na 4 dagen overleden.*
- 3. Mijn moeder liep weg van ons gezin toen ik 11 jaar oud was.*

De eerste twee gebeurtenissen kon ik wel beantwoorden met "nee"; God had ze mij niet afgenomen maar alles ten goede gekeerd: gebogen en gebruikt en er zoveel nieuwe dimensies mee geopend. Maar mijn moeder? Ik was een kind! Ik kwam er niet uit. Het leek of de Heer verder ging: "Vraag Mij wat er gebeurd is en waar Ik was". Ik twijfelde, tot ik zei: "Heer wat gebeurde er en waar was U?"

En ik kreeg antwoord : het leek of de hemel open ging. Ik zag Jezus en de engelen in de geest en mijzelf als verlaten jongentje op aarde. Ik zag mijn moeder weggaan en het werd stil, heel stil in de hemel. Jezus en de engelen stonden bewegingloos, als aan de grond genageld. Het verbaasde mij: deze roerloosheid van Jezus en ik begreep: Zo is het nooit bedoeld geweest'.

Na niet al te lange tijd hoorde ik een noodkreet zo diep uit de ziel van een moeder naar God uitschreeuwen, "Help mij en zorg voor mijn kinderen". Zo diep en doordringend!... en de hemel kwam in beweging: Ik zag werkelijk Jezus en de engelen in beweging komen. Ik was diep ontroerd.

*Ik wist met mijn verstand dat mijn moeder toen niet anders kon dan weggaan, maar de pijn heb ik er nooit zo van begrepen en gevoeld. Nu voelde ik het in mijn hele wezen zo sterk, de diepe, diepe pijn van het verlaten zijn, mijn moeder die weggaat van haar gezin en het uitroepen van mijn moeder naar God. **Het was niet God die afpakte. Het werd ons aangedaan. Hij wilde er zo graag zijn voor ons en kon dit pas na de roep van mijn moeder.***

Twee jaar na de roep van mijn moeder werd ik Christen en heb ik mij vastgeklampt aan God en nooit meer losgelaten.

Mama, ik ben je zo dankbaar dat je met alles wat je nog in je had toen het zo moeilijk voor je werd, je hart bij Jezus hebt uitgestort. Het is de weg voor mijn redding geworden.

Ik hou van je.

Play & Pray: hoe het verder ging....

Op donderdag 4 februari zijn we in De Akker van de Goede Herder in Tilburg begonnen met Play & Pray: Kindersamenkomst met biddende moeders als parochieactiviteit! Na de kindersamenkomst doen wij ook iedere donderdag om 12.00 uur Biddende moeders in deze gebedsruimte. We hebben al veel gebedsverhoringen.

Het doel van de kindersamenkomst met biddende moeders, is vreugde beleven aan elkaars aanwezigheid en samen in een geest van vriendschap ontdekkingen mogen doen. Het is een gelegenheid die wij van harte bieden aan allen die wij graag welkom heten in de naam van Jezus.

Hoe de genade met ons was:

- ❖ Op zondag 31 januari: de opening van de Play & Pray groep (met alleen volwassenen) hadden we nog maar één Kind: het kindje Jezus zelf! Wij ontvingen van een van de bestuursleden een mooie afbeelding van het gelaat van het kind Jezus. Deze beeltenis kreeg een prominente plaats naast de Moeder van Altijd durende Bijstand.
- ❖ 31 januari is de dag van H. Don Bosco. We hadden zijn voorspraak ingeroepen
- ❖ De derde dag van de drie dagen van gebed viel deze keer ook op 31 januari. We hebben allemaal meegedaan! Glorie aan Gods Voorzienigheid!
- ❖ Op donderdag 4 februari - feestdag van het Heilig Aanschijn en H. Veronica kwamen er om 9.00 uur al twee kinderen en hadden wij de eerste biddende moeders bijeenkomst van 12.00 tot 13.00. Wij kregen het volgende Woord uit de Bijbel: Jeremia hoofdstuk 40 vers 1 t/m 4. Het ontroerde en bemoedigde ons: *"Ik maak nu uw boeien los - Ik zal persoonlijk voor u zorgen - Het hele land ligt voor u open - U kunt gaan waar u wilt !"*
- ❖ Een moeder kreeg de donderdag daarop een Woord over De Akker en de Zaaier.
- ❖ Een week later op donderdag baden wij samen de H. Rozenkrans in de gebedskamer met de geheimen van het licht. We vroegen bij het 5e mysterie aan Jezus, of we nog meer ouders met hun kinderen zouden mogen ontvangen. En jawel: de week erop hadden we 2 kinderen erbij! Met allebei hun ouders! Wat een gebedsverhoring! in Jezus Naam. Halleluja!

Link naar de uitzending op Radio Maria over Mothers Prayers en de Play & Pray groep:

<https://soundcloud.com/radiomarianl/2016-01-26-eugenie-van-rinsum-de-playpray-groep-te-tilburg-op-weg-naar-emmaus>

Celebrate festival 2016 in Stadskanaal

Op dinsdag 9 augustus vond de mannen- & vrouwendag plaats. Aansluitend aan het programma werd op twee locaties Mothers Prayers en Fathers Prayers aangeboden. Enkele opmerkingen waren:

" Ik heb mijn moeder nu kennis kunnen laten maken met het MP gebed en toen zij neerknielde voor het kruis werd ik geraakt want ik beseftte dat zij voor mij bad."

" Kun je het niet nog een keer doen tijdens deze Celebrate want ik wil de andere Syrische vrouwen ook kennis laten maken met MP. En dank je wel voor de boekjes in onze taal." (in het Arabisch)

Op de vraag van wie zij de moeder was bekende een jonge vrouw dat ze pas in verwachting was. Wat een vreugde als een moeder al voor haar kindje in de moederschoot gaat bidden! Ook een tienermoeder bad mee voor haar kindje, de oma wees erop dat het een onderdeel van de opvoeding is om voor je kindje te bidden. Na afloop werden gretig de gebedenboekjes meegenomen: ook in de diverse talen om het thuis te verspreiden.

Nieuw uitgekomen, om te lezen en te luisteren.

We hebben een hoofdstuk uit het boekje "20 years Celebrating Mothers Prayers" in het Nederlands vertaald mogen ontvangen van een biddende moeder. We willen u dit mooie hoofdstuk met als titel: "*Dank u lieve Heer, voor het diepere begrip dat we hebben ontvangen door Mothers Prayers*" niet onthouden. Dit hoofdstuk kunt u ontvangen via de mail, maar ook per post in een snelhechter. De kosten bedragen dan 2,50 euro per exemplaar (excl. portokosten). Als u het Engelse boekje zou willen aanschaffen kan dat ook, kostprijs: 7,50 euro per boekje.

Het fijne nieuws is dat de nieuwe dubbel CD "*Unfolding Grace*" uitgekomen is. We hebben een aantal CD's besteld. De kosten zijn 12,50 euro per CD. Vanwege de licentierechten mogen wij de CD niet zelf kopiëren en reproduceren, maar is ons gevraagd een bestelling te doen in Engeland. Op die manier kan worden bijgehouden hoeveel exemplaren van de CD in omloop komen waarvoor er rechten moeten worden betaald. We horen graag of u van plan bent om deze CD te kopen, zodat wij een bestelling kunnen doen. We hopen op de landelijke open dag, 5 november, te kunnen voldoen aan uw vraag. Dus mail, bel of schrijf ons ruim voor die tijd en vermeld a.u.b. ook hoe u de CD wilt ontvangen (op de landelijke dag of via de post).

3 dagen van gebed

23-24-25 september

27-28-29 januari 2017

Lezingen: Efezen 2 v 4-10; Jakobus 2 v 12-13; 1 Petrus v 13-16

Lezingen: de Psalmen 27; Nehemia 9 v 29-37; Jakobus 5 v 7-11

Regio Coördinatoren

Land-Coördinator/ Regio Overijssel/ Regio Gelderland/Regio Noord-Holland:

Christine van Laar-Witte, Zeven Alleetjes 12, 8011 CV Zwolle, 038-3374864
mothersprayers_nl@hotmail.com / netherlands@mothersprayers.org

Regio Noord-Nederland

Katja van Rheenen-Meijknecht, Brinklaan 6, 9722 BC Groningen, 050-5281180
kmeijknecht@gmail.com

Regio Utrecht + het Gooi

Anneke Athmer, Postbus 521, 1200 AM Hilversum, 06-13765328
Anneke.Athmer31@gmail.com

Regio Noord-Brabant

Tutty Petersdorff-Reynhart, Torecpad 13, 5625 EW Eindhoven, 040-2425738
retno@planet.nl

Regio Limburg

Wies Mom, Marga Klompestraat 26, 6049 HR Herten, 0475-589135
wiesmom@kuriakon.nl

Regio Zuid-Holland

Sylvia Maenhout, Meerburgerkade 74, 2314 VS Leiden, 06-47133540
sylvia3koningen@gmail.com

Voor vaders en echtgenoten:

Stichting Fathers Prayers
p/a Troubadoursborch 65 3992 BE Houten
contact@fathersprayers.org
www.fathersprayers.org