



NIEUWSBRIEF

Mothers Prayers

Biddende Moeders

voorjaar 2013

WEES JE BEWUST VAN JE VERANTWOORDELIJKHEID

is het jaarthema van Biddende Moeders. "Werpt wat u bezwaart op de Heer. Hij zal zelf zorg voor u dragen." (Ps 55:23). Wij kunnen niets doen, maar U wel!

Verdieping Jaarthema

Door de geestelijk leidsman van Biddende Moeders

"Alles is ons gegeven". Daar staan we vaak niet zo bij stil. Omdat alles ons is toevertrouwd, is er ook een zekere afhankelijkheid vanwege deze Gever en Schepper van alles. Hij staat aan het begin maar ook aan het eind. Dat vraagt om waakzaamheid. Jezus roept ons daar vaak toe op. Wij worden ook dienaars genoemd, die verantwoording moeten afleggen. Verantwoordelijkheid vraagt om zorg en liefde. Je geeft je leven daarin. Moeders begrijpen dat heel goed.

Vaak leeft een mens 'omgekeerd'. We eigenen ons gemakkelijk personen en zaken toe. We zien veel als eigen verdiensten en roemen gemakkelijk op onszelf. Hoe vaak denken we niet het zelf wel te weten. We doen onze eigen dingen en gaan zo onze eigen gang. We kunnen denken goed bezig te zijn, maar we kunnen ons ook vergissen.

We hebben het licht van het geloof nodig en de gave van de heilige Geest, om te komen tot een juiste onderscheiding en keuze. Daarvoor wordt ons veel gegeven. De kerk, onze heilige Moeder de Kerk, reikt ons van alles aan. Het Woord van God, de sacramenten, met name de Eucharistie en de biecht, geestelijke leiding en ook het gebed.

Belangrijk is om te zien of we in eenheid werken met Christus en zijn kerk en daarbij gehoorzaam kunnen zijn. De apostel Paulus spreekt over de gehoorzaamheid van het geloof. Dat vraagt van ons een overgave, een beschikbaarheid en ook een nederigheid. Maria, als moeder van de Heer, had deze gave. Zij kon totaal zeggen: "Mij geschiede naar uw woord". Ze leefde daarvoor in het licht van God. Ze noemt zichzelf ook "De dienstmaagd des Heren". Ze bewaarde alles in haar hart en overwoog het bij zichzelf. Zo had zij zorg voor de haar toevertrouwde schat, Jezus haar Zoon.

Daarom, wees je weliswaar bewust van je verantwoordelijkheid, maar doe het in het licht van het geloof, zoals de kerk ons dat leert en geeft. Het komt je kinderen ten goede.

Pastoor van der Mee

P.S. Het is goed om in dit verband te lezen uit het evangelie volgens Lucas (Lc 12, 35- 48).

In deze Nieuwsbrief:

Verdieping Jaarthema	p1
Biddende Moeders 10 jaar	p1
Nieuws van Veronica	p2
Getuigenissen uit de wereld	p3
3 dagen van gebed	p3
2013: Jaar van het Geloof	p3
Regiodagen	p4
Contactpersonen	p4

Inleg: Overweging Mgr. Hendriks

10 Jaar Biddende Moeders in Nederland

10

3 november 2012 hebben wij dit tweede lustrum gevierd in Amsterdam met ongeveer 150 moeders.

Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan hebben wij het Engelse boekje, in 2006 samengesteld door Veronica (toen Mothers Prayers wereldwijd 10 jaar bestond), in het Nederlands vertaald en laten drukken.

De aanwezige moeders kregen dit boekje cadeau. Als u niet aanwezig was op 3 november, kunt u dit boekje bestellen bij Christine van Laar (contactgegevens aan het eind van deze nieuwsbrief).



Monseigneur Hendriks ging voor in de Heilige Eucharistieviering, samen met onze geestelijk leidsman Pastoor van der Mee. De overweging van Mgr. Hendriks vindt u bij deze Nieuwsbrief.

Nieuws van Veronica

Over hoop, vertrouwen, verwachten & blijven bidden



"Als ik deze nieuwsbrief schrijf, is de lente in aantocht en dat geeft ons HOOP voor het komende jaar na de koude, druilerige winter. Wat lijkt te ontbreken in de wereld van vandaag is HOOP.

En dat terwijl hoop zo belangrijk is en hoort bij ons leven als Christenen. We zouden ons allemaal ongelukkig kunnen voelen in deze wereld, waarin wetten worden aangenomen die zo ingaan tegen ons Geloof.

De manier waarop we nu leven zou ondenkbaar zijn geweest in het verleden. Ook in de Bijbel zijn er tijden geweest, dat alles hopeloos leek, maar waarin God dingen liet gebeuren om iets Groters te kunnen laten ontstaan.

Als Christenen weten we dat Jezus de overwinning heeft behaald, en dat alles in Zijn handen is. En Jezus is dezelfde, vandaag, gisteren en in de toekomst, Hij verandert niet en het is door Hem dat we echt kunnen hopen. Jezus, Die wonderen deed toen Hij op aarde was, is dezelfde Jezus tot wie wij bidden en aan wie wij onze kinderen geven in Mothersprayers.

Ons geloof leert ons wonderen te verwachten. Denk aan de vrouw die de zoom van Zijn kleed aanraakte; zij verwachtte te zullen worden genezen. Maar soms overweldigden dingen ons, en lijken onze problemen onoverkoombaar.

Ik herinner me dat ik een keer aan het bidden was, en ik zag een afbeelding van twee gewichten en twee handen die ze optilden. Ik dacht: "die gewichten zijn mijn problemen en de handen zijn Gods handen". Toen veranderde de afbeelding en een hand werd enorm groot en de gewichten slonken totdat ze niet meer waren dan twee lucifershoutjes. Toen voelde ik dat de Heer me wilde zeggen dat de tweede afbeelding de juiste was; Jouw problemen zijn heel klein als ze in Mijn handen zijn.

En dan vraag je je soms af: wanneer gaat Hij mijn gebeden verhoren? Ik kan hier geen antwoord op geven, maar ik kan met grote zekerheid zeggen dat alle gebeden worden verhoord, maar op Gods tijd en wijze.

Laten wij dus niet terneergeslagen zijn en bedroefd, maar ons er van bewust zijn dat God ons oproept om trouw te zijn in ons gebed, om mensen van hoop te zijn en te vertrouwen op Zijn liefhebbende Goedheid. Ons aandeel is volhouden, blijven bidden in Geloof en Vertrouwen, wetend dat Hij alles in Zijn Hand heeft (juist ook onze zeer speciale situaties). Dit is geen vergeefse hoop, wij, hier in Engeland zijn bevoorrecht omdat we berichten ontvangen van wonderbaarlijke verhoringen van gebeden, zelfs in hopeloze, uitzichtloze situaties.

Het is zonder meer verbazingwekkend wat de Heer allemaal doet, we horen zelden via de media van al het goede wat in de wereld gebeurt, maar voornamelijk van het slechte.

Dus, wat ook de problemen zijn, laten we in geloof blijven bidden en God zal onze gebeden verhoren en het kwade ten goede keren: "Vraag en u zal gegeven worden. Want hij die vraagt ... Krijgt" (Matteus 7, vers 7&8)."

Een belangrijk bericht van Veronica...



De lente van de Kerk en de komst van de Heilige Geest

"Ik ben uitgenodigd om te spreken in het Vaticaan, tijdens het internationale voorjaarscongres van de Kerk, over 'de Missie van Mothers Prayers als kerkelijke beweging en als nieuwe gemeenschap met als doel het geloof te verspreiden'.

Deze conferentie wordt gehouden van 15 tot en met 17 mei 2013. Ik zal 15 min mogen spreken, inclusief vragen stellen en beantwoorden. We mogen ook een stand opzetten voor onze literatuur.

Na de 3-daagse conferentie is er een ontmoetingsmogelijkheid voor alle belangstellenden die lid zijn van een kerkelijke beweging. Plaats: Sint Pietersplein 18 Mei, de avond voor Pinksteren.

Op dit moment weet ik nog niet hoevelen we kunnen deelnemen aan de conferentie, maar ik ben er zeker van dat we met velen deel kunnen nemen aan de ontmoeting achteraf, de 18e Mei. Laat het me altublieft zo snel mogelijk weten als u meer wilt weten over, of deel wilt nemen aan de conferentie /ontmoeting op het Sint Pietersplein. U zult natuurlijk zelf zorg moeten dragen voor uw reis en de logies in Rome

Details van deze conferentie kunt u vinden op : www.uprait.org. Ga naar kerkelijke bewegingen en volg dan de link. Als we daar eenmaal zijn, is het een leuk idee om allemaal iets dragen om onze beweging herkenbaar te maken, misschien een Mothers Prayers sjaal? Ik hoor graag wat u er van vindt."

Wilt u hieraan deelnemen? Contact :Christine van Laar .



Getuigenissen van moeders uit de wereld

.....die Veronica ontvangen heeft en die ze ter bemoediging doorgeeft in haar Engelse nieuwsbrief.

ZUID AFRIKA

"We hebben hier te maken met zoveel drugsverslaving en daaruit voortvloeiend geweld, dat is echt onze grootste vijand. Daarom doen we een oproep aan alle biddende moeders-gebedsgroepen over heel de wereld om voor ons te bidden, dat wij door kunnen blijven gaan met ons gebed, verbonden met hen. De drie dagen van gebed hebben we geweldig gevonden en we keken er steeds zo naar uit. We hebben oprecht de liefde van Jezus gevoeld en de zondag waren we zo dankbaar. Alle glorie aan God voor de 3 dagen van gebed, de Heilige Geest was aanwezig van het begin tot het eind."

CHINA

"Er is een nieuwe biddende moeders-groep ontstaan. De groep bestaat uit 20 moeders, ze bidden nu 2 weken samen. Alle moeders waren diep geroerd, en moesten huilen tijdens de samenkomsten."

OOSTENRIJK

We hebben 265 groepen en 40 priesters en zusters en 25 voorbidders, die elke dag bidden voor ons, onze kinderen en voor alle kinderen waar niet voor gebeden wordt."

NIGERIA

"Biddende Moeders is een zegen voor de moeders hier, die zo veel problemen hebben. De Heilige Geest is voelbaar aanwezig en er zijn veel tranen en getuigenissen. De vele gebedsverhoringen spreken voor zich en er is onderlinge verbondenheid en vriendschap."

NIEUW ZEELAND

"We hebben ongeveer 350 leden. De groepen hebben ervaren dat ze gedijen als ze trouw blijven aan de visie van Mothers Prayers. Een vrouw schreef dat Biddende Moeders een van de beste dingen was die haar is overkomen. De aardbeving heeft ook families geraakt: tien biddende moeders-groepen moesten verdriet en gemis verwerken."

RUSLAND

"Dit grote land dat zoveel nationaliteiten en denominaties herbergt, ook daar komen de moeders samen en zijn ze verenigd in Biddende Moeders. Voor God zijn er geen grenzen of scheidingen. Moeders komen weer tot geloof door Biddende Moeders en vinden hoop."

3 dagen van gebed

29-30-31* Maart :	Lezingen: Matteüs 6 v 1-8; De Psalmen 36 v 1-4 & 37 v 7 ; 1 Korintiërs 2 v 12+13
28-29-30 Juni :	Lezingen : Efeziërs 5 v 7-17; Matteüs 13 v 1-17; Jesaja 38 v 16-20
27-28-29 September:	Lezingen: Matteüs 6 v 31-34; Matteüs 5 v 43-48; Johannes 11 v 25 en 26
29-30-31 Januari (2014):	Lezingen: Matteüs 6 v 22-24; Hebrëeën 4 v 12 en 13; De Psalmen 37 v 23-31

**29-30 en 31 Maart is het weekend van Pasen, misschien is het dan niet mogelijk bij elkaar te komen, u kunt ook rustig het weekend ervoor of erna kiezen*

Als u nieuw bent en de 3 dagen van gebed nog niet kent, neem dan contact met ons op dan zenden wij u graag de informatie.

2013 : Jaar van het Geloof

In Bisdom Roermond, zal op een nader te bepalen dag in april, een symposium georganiseerd worden over het Geloof en de verwarring die ontstaat door hedendaagse ontwikkelingen. Contact : Wies Mom . Onze geestelijk leidsman, Pastoor van der Mee, heeft over dit onderwerp een stuk geschreven. Als u geïnteresseerd bent om over dit onderwerp alvast iets te lezen, laat het ons weten dan doen wij u de tekst toekomen.

Regiodagen Voorjaar 2013

Noord-Holland Zaterdag 6 april 10.00 uur Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen Korte Zijlweg 7 te Overveen	Groningen Zaterdag 13 april 13.00-17.00 uur St Jozefkathedraal, Radesingel 4 te Groningen	Limburg Dinsdag 23 april 10.00 - 15.00 uur Parochiezaal naast de kerk Verrezen Christus Nassaulaan 1 te Weert
Zuid-Holland Zaterdag 20 april 10.00 uur St. Barnabasparochie Grote Haven 10 te Haastrecht	Overijssel Zaterdag 20 april 10.30-15.30 uur Absteedseweg 23 te Haaksbergen	Dinsdag 7 mei 10.00-15.00 uur Trefcentrum Edith Stein Diepstraat 4 te Echt
Noord Brabant Zaterdag 6 april 10.00-16.30 uur Thomaskerk, Thomaslaan 43 te Eindhoven		<i>Extra:</i> Presentatie Biddende Moeders Dinsdagavond 9 april 19.30 -21.00 uur Parochiezaal naast de kerk H. Remigius Vriithof te Klimmen

Voor meer regiodagen kijk op www.rkactiviteiten.nl/mothersprayers

Landelijke open dag : 9 november 2013 te Dordrecht

Regio Contactpersonen

Land - Coordinator/ regio Overijssel/Gelderland:

Christine van Laar-Witte, Zeven Alleetjes 12, 8011 CV Zwolle, 038-3374864
mothersprayers_nl@hotmail.com / netherlands@mothersprayers.org

Regio Noord-Nederland

Katja van Rheenen-Meyknecht, Brinklaan 6, 9722 BC Groningen, 050-5281180
kmeyknecht@gmail.com

Regio Utrecht + 't Gooi

Anneke van Ede-Athmer, Snelliuslaan 26, 1222 TE Hilversum, 035- 6409029
vandede-athmer@planet.nl

Regio Noord-Brabant

Tutty Petersdorff-Reynhart, Torecpad 13, 5625 EW Eindhoven, 040- 2425738
retno@planet.nl

Regio Limburg

Wies Mom, Bisschoplaan 20, 6085 AW Horn, 0475-589135
mlgmom_bertrand@hotmail.com

Regio Noord en Zuid- Holland

Marja Vervoorn-Bremer, Cederlaan 11, 3319 EW Dordrecht, 078-6210580
vervoornbremer@hotmail.com

Als u vragen heeft na het lezen van deze Nieuwsbrief, kunt u contact opnemen met Christine van Laar.

Overweging**Monseigneur****Hendriks**

“Het is mij een vreugde vandaag dit tienjarig bestaan van de Mothers prayers in Nederland samen met U te vieren en met Uw geestelijk leidsman, pastoor J. van der Mee. U heeft dit jaar als thema gekozen: “Verheug je in het moederschap” en ik kan daar alleen maar mijn grote waardering voor uitspreken, want het moederschap is werkelijk iets prachtigs en het is het echt waard dat u er vreugde aan beleeft en het als iets moois en vreugdevols ziet.

Het is in het leven altijd een kunst vooral en bovenal de gaven te zien die je geschonken zijn, dat wat je is toevertrouwd. Het is menselijk, maar ook al te menselijk, om vooral te zien wat je niet hebt, wat je mist. Geniet van je kinderen, wees dankbaar voor je kinderen, zie de mooie, unieke gave die je door hun leven is toevertrouwd. Daarmee wil ik niet weg poetsen dat U het misschien wel heel erg moeilijk hebt gehad met uw kinderen, dat zij u misschien zelfs veel tranen hebben gekost en dat er misschien nog steeds heel veel mee aan de hand is, maar de kunst van het geloof is toch de gave te zien en niet alleen wat u mist of wat er fout is. Dat is een kwestie van geloof, overgave en vertrouwen. Zeker, zet u in alsof alles van u afhangt, maar vertrouw dat alles in Gods hand ligt. “Verheug je in het moederschap”. Veel vrouwen hebben vroeger met een zekere bitterheid terug gedacht aan de kansen die aan hen werden onthouden. Jongens mochten studeren, waren vrij, mochten werken, hoefden thuis ook vaak niet veel te doen, terwijl de meisjes geen carrière konden opbouwen, niet die kansen kregen. Dat kan pijn doen het kan je doen voelen dat je iets belangrijks is ontnomen, maar uiteindelijk moeten we toch niet vergeten dat het moederschap veel mooier is dan een carrière of een studie. Ook hier geldt weer: richt jezelf op de gave, focus op wat je wél is toevertrouwd. Concentreer je op wat je geschonken is; het is een kwestie van geloof en vertrouwen maar dáár ligt je reden tot dankbaarheid. En wie dankbaar leeft, die leeft gelukkig. Een van de zaken die ons leven het meest kunnen vergallen, is de gedachte dat het gras bij anderen veel groener is.



Probeer gelukkig te zijn, probeer je te vinden in wat je hebt gekregen. Ik zou daar bij willen voegen: wat is belangrijk in het leven, wat is er dat blijft? Hier in dit aardse leven is dat vooral de band die je met mensen hebt, het belangrijkste is de liefde. Het zijn die banden van het leven, die altijd blijven en verbondenheid geven. Dat je moeder bent, blijft altijd, dat is een band die er is en altijd zal zijn, zelfs als de relatie met kinderen moeilijk is: je blijft altijd moeder, dat gaat nooit weg, dat is een band van liefde. Je moederschap is belangrijker en veel invloedrijker dan welke baan of carrière ook.

Naast het fysieke moederschap kan dat ook een geestelijk moederschap zijn. We kwamen dit tegen in de eerste lezing van vandaag: Paulus schrijft aan de christenen van Filippi dat hij zich zal blijven verheugen omdat de verkondiging zal uitlopen op zijn redding, “dankzij uw gebed”, zo schrijft hij. Paulus wordt gesteund door het gebed van anderen en dat gebed is zo wezenlijk, zo belangrijk dat hij mede daaraan zijn redding dankt. Paulus heeft dus geestelijke moeders achter hem staan, mensen die voor hem bidden. Dit geestelijk moederschap dat zich uit in het gebed is bijzonder belangrijk, maar om dit belang te zien moeten we geloven in het moederschap en in de waarde van het gebed, als uiting van liefde. Als wij bidden voor anderen en als u als moeders bidt heel bijzonder voor Uw kinderen en al degenen die U zijn toevertrouwd, brengen wij een stroom van liefde in deze wereld, wij verenigen ons met de verlossende liefde van Christus, die alleen deze wereld veranderen kan. Het evangelie liet ons vandaag zien hoe de genodigden aan tafel de beste plaatsen uitzochten. We kunnen ons dat goed voorstellen; zo doen mensen maar al te gauw: zij pakken het beste voor zichzelf, de beste plaats, het lekkerste eten, de beste positie, het hoogste en grootste, het mooiste en duurste voor onszelf, dat zit nu eenmaal in ons mensen. Toch weten we tegelijkertijd ergens eigenlijk wel dat we daarvan niet gelukkig worden: deze manier van doen houdt in dat we altijd meer willen, eigenlijk nooit echt tevreden zijn en gelukkig met wat ons gegeven is. Maar als je tevreden kunt zijn en blij met wat je hebt ontvangen, je eigen kleine plaats, dan zal er vreugde zijn in je hart en dankbaarheid. Wie niets verwacht en toch iets krijgt, is gauw tevreden en gelukkig; wie altijd meer wil, haakt naar groter, zal nooit vervulling vinden. Laten wij vandaag ons voornemen in dankbaarheid te ontvangen, aan te nemen wat de Heer ons geeft om vanuit die ervaring van tevredenheid, van dankbaarheid en overgave, ons geestelijk moederschap uit te kunnen oefenen tot heil en welzijn van velen. Ik wens de Mothers prayers van harte proficiat met hun tienjarig bestaan!”