

'Maak het Moederdag voor M

"Met Moederdag geven we onze moeders cadeautjes. Dus waarom niet ook aan Maria, zij is tenslotte Moeder van ons allemaal. En het kost niks."

Jan Peeters

Wat is dat toch met marketingmensen? Waarom zien zij kansen en mogelijkheden die anderen gewoon niet zien? Daar moeten we aan denken als Marjolein Heijs-Niessen haar plannen komt ontvouwen. Want ze ontwikkelt niet alleen 'leuke plannetjes voor en door kinderen', ze blijken nog aan te slaan ook.

En hoewel ze zich vooral bezighoudt met kinderen, verstaat ze het begrip kinderen af en toe ook in de brede betekenis, zoals nu met Moederdag. "Mensen vinden het heel gewoon om Maria het hele jaar door om van alles en nog wat te vragen door een kaarsje op te steken en te bidden als er wat is. Zij is echt het meest laagdrempelige dat je kunt bedenken. Je ziet haar zelfs bij protestanten aan betekenis winnen. Toen dacht ik: moeten we haar, net als onze eigen moeders, op Moederdag ook niet in het zonnetje zetten? Mensen bedanken haar natuurlijk ook door het jaar met een kaarsje en een bloemetje, maar dat is zo versnipperd. Waarom bedanken we haar niet ook speciaal op Moederdag? Ze is tenslotte moeder van ons allemaal."

Moederdag voor Maria

"Daarom vraagt Kinderen bidden voor Kinderen, dat binnenkort een stichting wordt, groot en klein op Moederdag één weesgegroetje uit dankbaarheid te bidden. Als je gewend bent om een hele rozenkrans te bidden mag dat natuurlijk ook. Dat is tussen jou en Maria", zegt ze lachend. "Als mensen ons melden waar zij dit doen (via moederdag@kinderenbiddenvoorkinderen.nl) dan noemen wij op onze site per 'roos' van de rozenkrans alleen de plaatsnaam, want privacy vinden we ook belangrijk. Op de website zie je dat nu al een hele rozenkrans gevuld is. We hopen natuurlijk dat we er nog een paar op die manier kunnen vullen. Wat we op die manier proberen te bereiken, is een verbondenheid in gebed. Dus mensen: maak Moederdag ook tot een Moederdag voor Maria."

Vijftienduizend boekjes

Ze richt zich specifiek op kinderen, maar hoopt dat ouders en grootouders mee willen doen. Dat werkt ook, heeft ze gemerkt sinds ze in 2009 met



Marjolein Heijs: "Maria is echt het meest laagdrempelige dat je kunt bedenken. Je ziet haar zelfs bij protestanten aan betekenis winnen."

'Waarom bedanken we Maria niet speciaal op Moederdag? Ze is tenslotte moeder van ons allemaal'

Kinderen bidden voor Kinderen begonnen is. "Ik was betrokken bij de eerste communievoorbereiding waarvoor wij het materiaal zelf bij elkaar zochten. Zo kwam ik een keer uit bij Maria van Fatima, die drie herderskinderen van zeven, acht en tien jaar vroeg de

rozenkrans te bidden. Dat was de leeftijd van onze twee communicantjes. Wie vraagt kinderen vandaag de dag nog of ze de rozenkrans willen bidden? Ik kreeg toen een boekje in handen over het bidden van de rozenkrans. Dat was precies wat ik zocht, maar dan voor kinderen. Je kunt kinderen wel iets over de rozenkrans vertellen, maar ik wilde ze ook graag iets meegeven. De tekst mocht ik zo hebben en die heb ik in overleg zo aangepast dat die voor kinderen aansprekend is, maar uitdrukkelijk niet kinderachtig is."

Ze kreeg wel de schrik van haar leven toen ze hoorde hoeveel haar pastoor er had laten drukken: vijftienduizend. "Dat waren er wel wat meer dan ik voor onze com-

muniegroep nodig had", lacht ze. "Ik dacht dat we nog jaren toe konden." Maar in drie jaar tijd waren ze op. "We hebben nu de tweede editie laten drukken van *Kinderen van God bidden met Maria*."

Kaarten voor kinderen

Dat was het begin van inmiddels zo'n veertig activiteiten die Marjolein met hulp van tientallen andere vrijwilligers heeft georganiseerd. Zelf heeft ze, na onder meer een studie bedrijfskunde aan Nijenrode, achttien jaar marketing gedaan. Ze heeft haar drukke baan opgegeven omdat ze die niet goed kon combineren met de zorg voor haar twee kinderen. Al haar vrije tijd stopt ze nu in Kinderen bidden voor Kinderen.

"Zo rond de leeftijd van de eerste communie zijn kinderen heel erg bereidwillig om iets voor anderen te doen, zeker als het andere kinderen betreft. In

Rotterdam bijvoorbeeld hadden we afgelopen december een projectje om kinderen kaarten te laten maken voor kinderen die met Kerstmis in het ziekenhuis zouden liggen. Leuk idee, vond iedereen, en het materiaal werd grif meegenomen. Maar de deadline naderde en we hadden dertien kaarten terwijl wij er honderdtwintig hadden toegezegd. We hebben het toen maar op de website gezet. Wat gebeurt er? Zelfs protestantste kinderen uit Friesland hebben kaarten gemaakt en naar Rotterdam gestuurd. Uiteindelijk hadden we meer dan vierhonderd kaarten uit heel Nederland die we over een aantal ziekenhuizen hebben kunnen verdelen. Wie had dat gedacht?"

De kinderrozenkrans

"We vragen de kinderen ook om een weesgegroetje te bidden voor kinderen voor wie ze de kaart hebben gemaakt. Dat

Agenda

Retraite

Tegelen, wo 15 t/m vr 24 mei
Acht daagse retraite onder leiding van pater G. Wilkens s.j. in priorij Nazareth.
Info/opgave: (077) 373 15 72, priorij.nazareth@oudemunt.nl

Pinksteren met Sint-Jan

Paray-le-Monial (F), do 16 t/m ma 20 mei
Reis naar de Franse bedevaartspreek waar jaarlijks broeders en zusters van St.-Jan worden ingekleed of hun gelof-

ten afleggen. Onderweg worden plaatsen bezocht die zijn verbonden met stichter pater Philippe.
Info/opgave: www.stjan.org

Pinkstervigilies

Nijmegen, za 18 mei
Amsterdam, za 18 mei
Wakes ter voorbereiding op de uitstorting van de Heilige Geest.
Nijmegen: v.a. 19.00 uur, Maria Geboortekerk (Berg en Dalseweg 40)
Amsterdam: v.a. 19.00 uur, De Papegaai (Kalverstraat 58)
Info: www.emmanuelnederland.nl

Vuurdoop

Rotterdam, za 18 mei
De jaarlijkse vormelingsdag van het bisdom Rotterdam. Vanaf 15.00 uur in de HH. Laurentius en Elisabethkathedraal (Mathenesserlaan 305).
Info/opgave: www.bisdomrotterdam.nl

Bedevaart Waals Lourdes

Kanne (B), zo 19 mei
Voettocht naar het vergeten Maria-oord Petite Lourdes in Bassenge. Vertrek om 10.00 uur bij de Heilig Grafkapel in Kanne.
Info: www.spvlimburg.nl

Parijs-Chartres

Parijs (F), za 18 t/m ma 20 mei
Jaarlijkse traditionele voetbedevaart van de Notre-Dame te Parijs naar de Notre-Dame te Chartres. Thema dit jaar is 'Opvoeding, de weg tot heiligheid'. De liturgie is tijdens de driedaagse volgens de Tridentijnse ritus.
Info/opgave: www.ecclesiadei.nl/chartres

De Vrouwe van alle volkeren

Amsterdam, zo 19 mei
Jaarlijkse gebeds- en ontmoetingsdag rond de Vrouwe van Alle Volkeren in de Beurs van Berlage. Aanvang 12.00

aria' Twitteren met God

doen ze graag. Ze voelen zich daar heel sterk mee verbonden. Of we vragen hun om de kinderrozenkrans te bidden, die steeds drie weesgegroetjes telt in plaats van tien.

Zo hebben we een heleboel materiaal gemaakt en ideeën die parochies zo van onze website kunnen plukken. Bijvoorbeeld voor de kinderwoorddienst met Pinksteren. Al die werkgroepen hebben het toch al druk zat, vrijwilligers zijn moeilijk te vinden en die fusies maken het er ook niet gemakkelijker op."

Speciaal programma

Op tafel ligt een kleurige kaart met de titel *Feest!*. Die is bedoeld voor eerste communicantjes en nodigt hen uit te bidden voor alle andere kinderen die eerste communie doen en om via de kinderenbiddenvoor-kinderen.nl te bidden voor zieke leeftijdgenootjes.

Ze krijgen er ook een Mariamedaille bij. Het is voor parochies die meedoen aan de activiteit Communicanten voor Communicanten om aan de kinderen uit te delen. Al 2400 kinderen hebben meegedaan, meldt de site. "Binnenkort begint een nieuw programma voor kinderen bij Radio Maria. Omdat we ontdekten dat kinderen het weesgegroet vaak niet meer kennen en best moeilijk vinden, hebben we het op muziek gezet. Dan kunnen ze het gemakkelijker onthouden en is het leuker om te doen. Dat is ons 'Mariacadeautje' voor Moederdag. Binnenkort op onze website! Maar ga nu maar alvast kijken, want voor iedereen die met kinderen werkt is er van alles te vinden." +

Info over/aanmelden als vrijwilliger voor Kinderen bidden voor Kinderen: www.kinderenbiddenvoor-kinderen.nl

'Waarom krijg ik geen antwoord als ik bid?'; 'Wat is er zo christelijk aan het huwelijk?'; 'Waarom herhalen we steeds hetzelfde gebed?'. Op deze vragen van jongeren geeft priester Michel Remery (40) korte heldere antwoorden in het tweede deel van *Twitteren met God*.

Jan Peeters

Om met de auteur in contact te komen moeten we een nummer in Zwitserland bellen. Daar heeft dr. ir. Remery sinds afgelopen zomer een functie als vicesecretaris-generaal van de CCEE, de Raad van Europese Bisschoppenconferenties, die de bisschoppen van informatie voorziet en onderling overleg organiseert. Tot zijn benoeming was Remery kapeiaan in Leiden, waar hij onder meer jongerengroepen begeleidde.

Van alles en nog wat

Aanleiding voor het boek, waarvan het eerste deel vorig jaar november is verschenen, waren de vragen die jongeren in Remery's parochie stelden. "Ze hadden vragen over van alles en nog wat. Dat waren er zo veel dat ik gewoon de tijd niet had om ze één voor één te beantwoorden", vertelt de priester van het bisdom Rotterdam. "Ik heb ze toen gevraagd alle vragen die ze hadden op te schrijven. Toen zijn we rond 2009 begonnen met tweeweekelijkse bijeenkomsten om al die vragen stuk voor stuk te behandelen. Daarbij stelde ik deelvragen op om de jongeren zelf aan het denken te zetten.

Zij hebben zelf uiteindelijk de antwoorden gegeven. Daarna gaf ik een beknopte samenvatting van wat de Kerk ervan zegt, wat we erover kunnen vinden in de Bijbel, waar argumenten te vinden enzovoort. Dat is eigenlijk de basis van het boek geworden."

Enthousiast

Het waren de jongeren zelf die met het idee van een boek kwamen, vertelt Remery. "Ze vroegen telkens wanneer ze de antwoorden op papier kregen. Toen ik de antwoorden wat verder uit had gewerkt en aan een aantal voor had gelegd voor commentaar zeiden ze direct: 'Dit moet een boek worden!', 'Dit moet iedereen lezen!'." De groep bestond zo'n dertig jongeren tussen de 14 en 25 jaar, waarvan de meesten al die jaren trouw zijn blijven komen. Na het verschijnen van deel 1 heeft Michel Remery "duidelijk gemerkt" dat jongeren er zelf verder mee aan de slag zijn gegaan. "Een aantal is er thuis met een jonger-

'Ik heb bewust ook hun eigen woorden gebruikt. Zoals: Wat is die 'Romeinse curry?'

engroep in gaan lezen. Jongeren hebben het aan anderen doorgegeven of zijn het samen met hun pastoor of pastoraal werker gaan lezen."

Succesvol

Het bleek een succes. Bijna de hele oplage van duizend stuks is al verkocht. Uitgeverij Adveniat denkt erover om een 'herdruk' in e-bookvorm uit te brengen. Ook op het verschijnen van deel twee is met enthousiasme gereageerd. "De eerste reactie was een tweet



van een jongere die een foto van het net ontvangen boek stuurde met de tekst 'YESSSSSSSS©': het was er!"

In principe is dit het tweede en laatste deel, dat door alle gene-

het heeft mij zeker geholpen om stap voor stap steeds betere en duidelijkere antwoorden te formuleren. En om te erkennen dat er veel vragen zijn waar geen rechtstreeks antwoord op te geven is. Sommige vragen vergen een veel groter antwoord dan ik in een tweet van 140 tekens kan geven."

Geloofslogica

"Wat ik ook opnieuw gezien heb is hoe logisch ons geloof is. Als je een aantal uitgangspunten neemt, vooral je relatie met Jezus, dan kun je verder redeneren. De jongeren konden zo na verloop van tijd zelf tot antwoorden komen dankzij die logica. Dat vind ik belangrijk: dat ze er zelf mee aan de slag gaan." +

Twitteren met God 1, over onder meer de Oerkrans, Bijbel, Kruistochten, vagevuur... Twitteren met God 2, over Bidden, seks, carrière, doodzonde... Uitg. Adveniat, 220 pp., hc., € 12,50, ISBN 978 94 9104 2560 Zie ook www.twitterenmetgod.nl

uur. Met internationale sprekers, rozenkransgebed, zang en aanbidding. Afsluiting om 17.00 uur met een H. Mis door mgr. Punt.

Info: (020) 894 31 05, www.devrouwewevanallevolkeren.nl

Willibrord en springprocessie

Echternach (L), ma 20 t/m di 21 mei
Pelgrimage vanuit het aartsbisdom Utrecht naar het graf van St.-Willibrord. Op dinsdag wordt deelgenomen aan de traditionele springprocessie.

Info: (030) 236 15 70

Opgave: www.vnbreizen.nl

Open dag KCV

Ede, ma 20 mei
Nationale open dag van de Katholieke Charismatische Vernieuwing. Thema: 'Dit is het'. Met o.a. lofprijzing door Jacob's Ladder en The Fruits, inleiding, aanbidden en H. Mis. Locatie: Schuilplaats (Otterloseweg 18a).
Info/opgave: (0492) 47 76 57, www.kcv-net.nl

Echte mannen gezocht

Moergestel, ma 20 mei
Gezinsdag van het Opus Dei in conferentieoord Zonnewende (Tilburgseweg

54), met lezing door Angela Crott, Mis en workshops. Thema: 'Echte mannen gezocht'. Met opvang voor baby's en eigen programma voor kinderen. Aanvang 11.00 uur.

Info/opgave: (013) 513 26 30, www.soka.nl

Bedevaart Peerke Donders

Tilburg, ma 20 mei
Busbedevaart vanuit Zaandam en Amsterdam naar het geboortehuis van de zalige missionaris Peerke Donders.
Info/opgave: (06) 36 09 94 43, chr.vermolen@hotmail.com

Bedevaart Banneux

Diverse, wo 22 mei
Dagbedevaart vanuit Zuid-Limburg naar de Waalse Maria-bedevaartplaats Banneux.
Info/opgave: (043) 321 57 15

Diakendag

Delft, vr 24 mei
Studiedag voor diakenen van de bisdommen Haarlem-Amsterdam en Rotterdam. De dag staat in het teken van het Tweede Vaticaans Concilie.
Info/opgave: a.weijsers@bisdomhaarlem-amsterdam.nl